

Αναδημοσίευση από το «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» της 27.08.2008

ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

Πλανάται πλάνην οικτράν όποιος θεωρεί ότι ο Καύκασος και τα όσα εκεί διαδραματίζονται δεν αφορούν στην Ελλάδα και το λαό της. Κάθε λαός πρέπει να ανησυχεί, να αντιδρά, σε όποιο πεδίο κι αν εκδηλώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση, το «ωστικό κύμα» της οποίας μπορεί να συμπαρασύρει στον όλεθρο τους πάντες. Πολύ περισσότερο, ο ελληνικός λαός, που βρίσκεται κυριολεκτικά «ζωσμένος» από «βραδυφλεγείς βόμβες» - Βαλκάνια, Καύκασος, Μέση Ανατολή - και που βλέπει τη χώρα του, με ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ πριν και της ΝΔ τώρα, να αυξάνει την εμπλοκή της στα πολεμοκάπηλα ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Με δική τους ευθύνη, η Ελλάδα τυλίγεται όλο και πιο σφιχτά σε ένα κουβάρι ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων που διαρκώς οξύνονται. Κατ' επιταγή της άρχουσας τάξης και για τα δικά της αποκλειστικά συμφέροντα, απ' τη μια συνάπτονται συμφωνίες διέλευσης από ελληνικά εδάφη ρώσικου πετρελαίου και φυσικού αερίου και απ' την άλλη αυξάνεται η συμμετοχή της χώρας σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της «συμμαχίας» με τις ΗΠΑ, σε χώρες όπου καμιά δουλειά δεν έχουν ελληνικά στρατιωτικά τμήματα να βρίσκονται. Και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα για τα κέρδη του κεφαλαίου, υπονομεύοντας το δικαίωμα του λαού να ζει ειρηνικά, με σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους τους άλλους λαούς. Η προπαγάνδα τους περί της ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή της χώρας μας σ' αυτούς τους οργανισμούς δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Οι φορείς του πολέμου καμιά ασφάλεια δεν μπορούν να παράσχουν σε κανέναν.

Τα γεγονότα του Καυκάσου μπορεί και πρέπει να παραδειγματίσουν. Να δράσουν καταλυτικά στην απάθεια, στην αναμονή, στη μοιρολατρία. Κάθε λαός στη χώρα του έχει τη δύναμη και κυρίως το συμφέρον να χαράξει το δικό του δρόμο, διαμορφώνοντας το αντίπαλο δέος στο μεγάλο κεφάλαιο, στους πολιτικούς και άλλους εκπροσώπους του. Ο ιμπεριαλισμός θέλει τους λαούς διαιρεμένους για να βασιλεύει. Οι λαοί θέλουν να ζουν αδελφωμένοι και μπορούν να το πετύχουν. Μπορεί να το πετύχει ο ελληνικός λαός, στηρίζοντας την πολιτική που αντιτίθεται στις ιμπεριαλιστικές επιλογές και δεσμεύσεις, στα πολεμοκάπηλα σχέδια, που λέει ΟΧΙ σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, που αναφέρεται στην προοπτική της ειρήνης και της ευημερίας, της συναδέλφωσης των λαών, στην προοπτική του σοσιαλισμού. Στηρίζοντας την πολιτική και τους αγώνες του ΚΚΕ ενάντια στο ΝΑΤΟ και τη διεύρυνσή του. Ενάντια στην «αντιπυραυλική ασπίδα». Απαιτώντας μαζί με το ΚΚΕ καμιά εμπλοκή της χώρας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους, καμιά συμμετοχή σε δήθεν «ειρηνευτικές αποστολές», να κλείσει τώρα η βάση στη Σούδα, να επιστρέψουν ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων, ούτε ένας Έλληνας στρατιώτης έξω απ' τα σύνορα της Ελλάδας.

Η φιλειρηνική αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού μ' αυτό το πλαίσιο πρέπει τώρα να αναπτυχθεί, να οξυνθεί. Καθίσταται επιτακτικά αναγκαία, ιδιαίτερα μετά την αναγνώριση απ' τη Ρωσία της Οσετίας και της Αμπχαζίας, την παρουσία ΝΑΤΟικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, εξελίξεις που μυρίζουν μπαρούτι. Η με τέτοια περιεχόμενο και κατεύθυνση λαϊκή πάλη μπορεί να ματαιώσει τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, μπορεί να συντρίψει τον ιμπεριαλισμό και να αναπτερώσει την ελπίδα ενός καλύτερου κόσμου, ασφαλούς και ειρηνικού, απαλλαγμένου απ' την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.