

## Επιμελέστεροι...

**Κρούσμα πρώτο: νομοσχέδιο για τα δάση.** Το ΤΕΕ χαιρετίζει την κυβερνητική πρωτοβουλία (και το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο «διαλόγου») και κάνει «επιοικοδομητικά σχόλια». Τι ακριβώς χαιρετίζει; Την άρνηση της κυβέρνησης να κηρύξει άμεσα αναδασωτές όλες τις καμένες εκτάσεις, όχι μόνο των πυρκαγιών της φετινής χρονιάς, αλλά και των προηγούμενων ετών. Το ΤΕΕ (που κατά τα άλλα διατυμπανίζει την περιβαλλοντική του ευαισθησία) «πανηγυρίζει» για ένα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τις «νομότυπες καταπατήσεις», αφού εξαιρεί από την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, τις εργασίες για «νομίμως υφιστάμενα κτίσματα», λες και οι μεγαλοκαταπατητές που έχτισαν βίλες ή επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους στα καμένα δεν είχαν εξασφαλίσει «νομότυπες» εγκρίσεις.

**Κρούσμα δεύτερο: ρύθμιση περί ημιυπαίθριων χώρων.** Η υπουργός προωθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αναστολή ένα εξάμηνο της ισχύος της ρύθμισης, μόνο κατά το σκέλος της τακτοποίησης και όχι κατά το σκέλος των αλλαγών στο ΓΟΚ. Το ΤΕΕ συμφωνεί επί της αρχής, ζητά όμως την αναστολή και των δύο άρθρων. Η συγκεκριμένη θέση, στην πραγματικότητα, δε «στριμώχνει» καθόλου την κυβέρνηση, αντίθετα τη διευκολύνει. Στόχος της αναστολής ήταν να επαναφερθεί αργότερα η ίδια ρύθμιση με άλλο «περιτύλιγμα» (π.χ. νομιμοποίηση μέσω ανταποδοτικών «πράσινων τελών» αντί για «τέλη τακτοποίησης») ώστε να διασκεδαστούν τα συνταγματικά κωλύματα. Στην ουσία το ΤΕΕ αρνούμενο να ζητήσει την οριστική κατάργηση της διάταξης, παρέχει στήριξη στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

**Κρούσμα τρίτο: νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο δημόσιο.** Το ΤΕΕ έσπευσε να θεωρήσει θετικό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Ένα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στο δημόσιο (π.χ. συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλπ.), ενταφιάζει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για χιλιάδες εργαζομένους (π.χ. στα stage του δημοσίου) και κινείται στη λογική της διαμόρφωσης ταξικότερων κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη στη δημόσια διοίκηση (μέσα από τις ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ). Ειδικά για τους μηχανικούς, το υποκριτικό ενδιαφέρον του ΤΕΕ δεν πείθει κανέναν. Τη στιγμή που η πρόσφατη έρευνα του ίδιου του ΤΕΕ φανερώνει ότι ένας στους τρεις μηχανικούς που εργάζονται στο δημόσιο είναι σε καθεστώς μη σταθερής και μόνιμης εργασίας, η στάση του ΤΕΕ είναι το λιγότερο προκλητική.

**Κρούσμα τέταρτο: θέσεις του ΤΕΕ για τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης.** Το κείμενο θέσεων του ΤΕΕ που συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΔΕ (με μόνη διαφωνία αυτή της «Πανεπιστημονικής»), αποτελεί ένα ακατάσχετο υμνολόγιο στην κυβερνητική πολιτική της «αειφορίας» και της «πράσινης ανάπτυξης». Όχι μόνο δε γίνεται η παραμικρή κριτική στη λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στις περιβαλλοντοκτόνες πολιτικές της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών ενώσεων (όπως το πρωτόκολλο του Κυότο κλπ.), αλλά υιοθετούνται σχεδόν αυτούσιες οι προτάσεις με τις οποίες προσέρχεται η ΕΕ στη διάσκεψη (δηλ. νέα «δεσμευτική» νομική συμφωνία, εντατικοποίηση της χρήσης των «εργαλείων» του Κυότο, όπως το χρηματιστήριο ρύπων, οι μηχανισμοί «καθαρής ανάπτυξης» CDM κλπ.).

Αν και δεν πιστεύουμε ότι θα εκπλαγεί κανείς, με βάση και τον «πρότερο βίο» της σημερινής ηγεσίας του ΤΕΕ, εμείς δε μπορούμε να επιστημονοποιήσουμε ότι **το ΤΕΕ μέχρι τώρα έχει στηρίξει ΟΛΕΣ τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.** Αλλά και η κυβέρνηση δεν πάει πίσω. Όπως πληροφορηθήκαμε, η υπουργός Περιβάλλοντος (η οποία έχει μέχρι σήμερα τη μερίδα του λέοντος στην «αβάντα» από πλευράς ΤΕΕ), σκοπεύει να προωθήσει ρύθμιση με την οποία το ΤΕΕ θα αναλάβει την εκπαίδευση και τις εξετάσεις πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών. Οι «καλές δουλειές» έτσι είναι. Και χρήμα και «ρόλος» και προώθηση της ευρωενωσιακής πολιτικής της πιστοποίησης. Η «νέα αλλαγή» βρήκε στα πρόσωπα της ηγεσίας του ΤΕΕ τους «επιμελέστερους» χειροκροτητές της. Οι εργαζόμενοι μηχανικοί και το κίνημά τους, όμως, δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη...