

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ, ΜΕΤΑ...

...το Νοέμβριο του 2006. Πόσοι ακόμα μπορούν να έχουν αυταπάτες για την ηγεσία του ΤΕΕ και το ρόλο που αυτή παίζει;

Στο **Ασφαλιστικό**, είναι η ηγεσία που συνδιαμόρφωσε, υπερασπίστηκε και εφαρμόζει το πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, με το νόμο 3518/06. Είναι η ηγεσία που επιχειρεί να αξιοποιήσει την νέα κυβερνητική επίθεση με το σχέδιο ενοποίησης, στην κατεύθυνση της παγίωσης των ανταποδοτικών χαρακτηριστικών του ΤΣΜΕΔΕ (ελάχιστη κρατική συμμετοχή, υπέρογκες εισφορές, απαράδεκτα χαμηλές παροχές, χρηματιστηριακός τζόγος μέσω και της Τράπεζας Αττικής) εις βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων μηχανικών. Το μόνο που «παζαρεύει» με την κυβέρνηση είναι να μη χάσει τη διαχείριση του «θησαυρού» των αποθεματικών, διαμέσου και της μοιρασιάς των καρεκλών στο ΔΣ του ταμείου.

Στις **Εργασιακές Σχέσεις**, είναι η ηγεσία που στάθηκε στο πλευρό των εργοδοτών απέναντι στους μισθωτούς μηχανικούς. Αυτή που “ένιψε τας χείρας της”, απέναντι στις εργοδοτικές προσφυγές κατά της Συλλογικής Σύμβασης που καλύπτει – για πρώτη φορά – τους μισθωτούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών, πηγαίνοντας πιο πίσω ακόμα και από τα αστικά δικαστήρια. Αυτή που διατηρεί στο ΤΕΕ, ακόμα και σήμερα, έναν ολόκληρο στρατό συμβασιούχων-ομήρων των πελατειακών σχέσεων και των παρασκηνιακών συσχετισμών ανάμεσα στις διάφορες ομάδες της. Αυτή που δεν είπε λέξη για τον απαράδεκτο «νέο» Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.

Στα θέματα της **Παιδείας** και των **Επαγγελματικών δικαιωμάτων**, είναι η ηγεσία της ψευδεπίγραφης αντιπαράθεσης, τάχα, ενάντια στη Συνθήκη της Μπολόνια, όμως το μόνο που ψελλίζει ως αίτημα είναι η εξομοίωση των διπλωμάτων με τα master και η παράκληση να μην εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία μέχρι... να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν ...υπερτερεί η εθνική, ή η κοινοτική νομοθεσία! Αλλά και το αίτημα της εξομοίωσης με master, πέραν ορισμένων ελάχιστων μισθολογικών και μοριοδοτικών πλεονεκτημάτων, όχι μόνο δε διασφαλίζει τα επαγγελματικά και μορφωτικά δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών αλλά, αντίθετα, αποδέχεται «από το παράθυρο» την κατηγοριοποίηση των τίτλων σπουδών που προωθεί η Μπολόνια. Η σκλήρυνση και επέκταση των επαγγελματικών εξετάσεων για απόδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αποτελεί τη μεγάλη «συνεισφορά» της, στην υλοποίηση της κοινοτικής κατεύθυνσης για την αποσύνδεση των τίτλων σπουδών από την άσκηση του επαγγέλματος.

Στα θέματα των **μελετών** και των **δημόσιων έργων**, είναι η ηγεσία που αποδέχθηκε τις αναδιρθώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των μελετών και των αναθέσεων των έργων που οδηγούν στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής τους και των κεφαλαίων σε λίγα μονοπωλιακά συγκροτήματα, προβάλλοντας δευτερεύουσες, ανώδυνες τροποποιήσεις. Είναι η ηγεσία που, μέσα από το φαινομενικό «αλαλούμ» του νέου συστήματος αμοιβών, συγκαλύπτει την παρατεινόμενη, ουσιαστικά, απουσία νομοθετικά κατοχυρωμένης κατώτατης αμοιβής στις ιδιωτικές μελέτες και επιβλέψεις, διευκολύνοντας τους σχεδιασμούς της κυβερνητικής και ευρωενωσιακής πολιτικής για την ολοκληρωτική κατάργησή της.

Στα θέματα **χωροταξίας, πολεοδομίας και χρήσεων γης**, είναι η ηγεσία που είτε το «μεγάλο ΝΑΙ» στα Χωροταξικά σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο στο γενικό, όσο και στα ειδικά για τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία. Με τη συμμετοχή της, νομιμοποίησε το στημένο «διάλογο»-παρωδία της κυβέρνησης, προβάλλοντας ανώδυνες αντιρρήσεις. Σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, όπως ο νόμος για τη μίσθωση των ακινήτων του δημοσίου, παρείχε ουσιαστική στήριξη στην κυβέρνηση, αποφεύγοντας καν να τα θέσει για συζήτηση στα όργανα του ΤΕΕ.

**ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΠΟΙΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΑΥΤΗ;
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΠΑΝΤΩΣ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ...**