

# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



# ΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

## “ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ” ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Μια σημαντική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΚΚΕ, με αναφορά και στα προβλήματα των μισθωτών μηχανικών, έλαβε χώρα τον Οκτώβρη που μας πέρασε, με την υποβολή ερώτησης προς τον – πρώην πλέον – υπουργό Εργασίας κ. Μαγγίνα. Η ερώτηση υπεβλήθη με αφορμή το ζήτημα των μισθωτών τεχνικών που εργάζονται με ΔΠΥ και την προσφυγή του ΣΤΕΑΤ κατά της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και στάθηκε σε δυο καίρια σημεία: ειδικότερα μεν, στο κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών με ΔΠΥ – και γενικότερα με ελαστικές σχέσεις εργασίας – γενικότερα δε, στο κατά πόσο θα λάβει και ποια μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης του εργάσιμου χρόνου με βάση τη διεκδίκηση των ταξικών συνδικάτων για 7ωρο-35ωρο-5θήμερο χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Οι απαντήσεις του κ. Μαγγίνα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και, από μια ορισμένη σκοπιά, αποκαλυπτικές.

Στο σκέλος της ερώτησης που αφορά την νομοθετική κατοχύρωση των μισθωτών με ΔΠΥ, η απάντηση του υπουργείου παραπέμπει σε υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις, όπως το αρ. 1, § 1 του Ν.2639/1998 οι οποίες, είτε δεν εφαρμόζονται καν, είτε η εφαρμογή τους δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η “πρόβλεψη” της εν λόγω διάταξης, για τεκμήριο μη εξαρτημένης εργασίας την κοινή δήλωση εργοδότη και εργαζόμενου στη Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συχνά αξιοποιείται ως εκβιασμός από πλευράς της εργοδοσίας. Στο δε γενικότερο σκέλος, που αφορά το χρόνο εργασίας, εκτός από την επίκληση της “συνταγής” του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των “εταίρων”, το υπουργείο ούτε λίγο, ούτε πολύ δηλώνει αναρμόδιο να παρέμβει στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και μας ...δια φωτίζει ότι “τέτοια ζητήματα όπως η διάρκεια, οι όροι και η λήξη μιας ΣΣΕ μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο κείμενό της” – μιλάμε για σοφίες, τώρα, όχι ψέμματα...

Με τέτοιες “απαντήσεις” από τη σκοπιά της κυβέρνησης, η οποία κρύβεται πίσω από νομοθετικές διατάξεις που μένουν στα χαρτιά και δηλώνει δήθεν αμέτοχη στην όλη συζήτηση για τις ΣΣΕ – λες και δεν είναι πασίγνωστη η μέχρι σήμερα, νομοθετική και πρακτική εμπλοκή των γαλαζοπράσινων κυβερνήσεων για το χτύπημα των ΣΣΕ – δεν είναι παράξενος, ούτε ο “αέρας” της εργοδοσίας, ούτε η στάση της ηγεσίας του ΤΕΕ που δήλωσε εξίσου “αναρμόδια” να πάρει θέση για το ζήτημα – **με εντελώς ίδια επιχειρήματα**. Αφιερωμένη, λοιπόν, η απάντηση του υπουργείου στους οψίμως (πλην όμως “γιαλαντζί”) λαύρους αντιπολιτευτικούς τόνους που προσπαθεί να σηκώσει η σημερινή ηγετική ομάδα του ΤΕΕ. Η υποκρισία έχει και όρια...