

# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



# ΝΙΚΗ

## ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

### **“ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ” Ή “ΤΣΜΕΔΕ-ΠΡΟΤΥΠΟ”; (ή, πως το κυβερνητικό σχέδιο ισοπέδωσης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, “αξιοποιείται” για την “εξίλιωση” της ηγεσίας του ΤΕΕ...)**

Όταν εδώ και καιρό προειδοποιούσαμε ότι η αντιασφαλιστική επιδρομή δεν είναι ένα “μονόπρακτο έργο”, αλλά ένα “σήριαλ με πολλά επεισόδια” που έρχεται από μακριά και θα πάει μακρύτερα αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα και μαχητικά, αρκετοί ίσως δεν μας πίστεψαν. Στην πορεία, η ψήφιση και εφαρμογή του 3518/06 για το ΤΣΜΕΔΕ ήρθε να διαλύσει πολλές από τις αυταπάτες που πολλοί – και οι περισσότεροι καλόπιστα – από τους εργαζόμενους μηχανικούς έτρεφαν για το κατά πόσο είναι δυνατό η “μπόρα” να περάσει αλλά να μην τους αγγίξει. Η αγανάκτηση από τις υπέρογκες εισφορές και από τη μείωση των συντάξεων τροφοδοτεί μια σειρά αγωνιστικές διεργασίες, συνέχεια εκείνων που προηγήθηκαν της ψήφισης του νόμου που κλιμακώνονται με την κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ της 27<sup>ης</sup> Νοέμβρη. Πάνω σε αυτό το σκηνικό, ήλθε να προστεθεί και η κυβερνητική εξαγγελία για την ίδρυση του “Ενιαίου Ταμείου Επιστημόνων”, με τη συγχώνευση σε αυτό, των ταμείων των μηχανικών, των δικηγόρων, των γιατρών και των δημοσιογράφων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, αν υλοποιηθεί, θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερη **συρρίκνωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων**. Ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές αιτιάσεις, πρόκειται στην ουσία για **ισοπέδωση προς τα κάτω**, που δεν έχει την παραμικρή σχέση, ούτε με την επικαλούμενη “εξυγίανση”, ούτε φυσικά με την αναβάθμιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Είναι προφανές, ότι **είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι** στο σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο και θεωρούμε σαφέστατα ενταγμένο στη συνολικότερη πολιτική της για την προώθηση της πολιτικής της ΕΕ για την ανταποδοτικότητα και την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, πολιτική που στον κλάδο μας εφαρμόζεται ήδη “πρωτοπόρα” με τον νόμο 3518/06. Η αντίθεσή μας αυτή – που θεωρούμε ότι είναι και αντίθεση όλων των εργαζόμενων μηχανικών – μπορεί και πρέπει να ενταχθεί, επομένως, στη συνολική πάλη για την απόκρουση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, **να συνδυαστεί με την πάλη για την απόσυρση του αντιασφαλιστικού νόμου** και όλων των προηγούμενων, ομόλογών του, νομοθετημάτων (Σιούφα, Ρέππα κλπ.).

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε – με αφορμή την απαράδεκτη κυβερνητική εξαγγελία – μια εξίσου **απαράδεκτη προσπάθεια της ηγεσίας του ΤΕΕ να συγκαλύψει τις πελώριες δικές της ευθύνες**, επικεντρώνοντας επιλεκτικά στο θέμα του Ενιαίου Ταμείου και αποκρύπτοντας εντελώς το θέμα του νόμου. Έφτασαν στο έσχατο σημείο, μάλιστα, να δημοσιεύσουν δελτίο τύπου της ΔΕ στις 21 Νοεμβρίου, με το οποίο ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ κάνουν λόγο για ομόφωνη, δήθεν, απόφαση της ΔΕ ενάντια στην κυβερνητική εξαγγελία, με σκεπτικό την “υπεράσπιση της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ” χωρίς λέξη ενάντια στο νόμο 3518/06 και τη γενικότερη αντιασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης. Φυσικά, τέτοια απόφαση ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ, σε ό,τι αφορά εμάς τουλάχιστον. Αντίθετα, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΔΕ της 20<sup>ης</sup> Νοεμβρίου, αλλά και από ΓΡΑΠΤΗ δήλωση που καταθέσαμε στη διάρκεια της, η θέση της ηγεσίας του ΤΕΕ μας βρίσκει **κατηγορηματικά αντίθετους**. Και αυτό διότι, όπως αναφέρουμε και στη γραπτή μας τοποθέτηση, είναι ψευδείς οποιαδήποτε “αντίθεση” στο κυβερνητικό σχέδιο, αν ταυτόχρονα δεν τοποθετείται με σαφήνεια ενάντια στην πολιτική της ανταποδοτικότητας και, ιδιαίτερα, **ενάντια στην εφαρμογή της κατεύθυνσης αυτής στο ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή στο νόμο 3518/06 και δεν ζητά την άμεση ανατροπή του**. Πολύ περισσότερο που, το πλαίσιο της ΔΕ “αντιτίθεται”, δήθεν, στο κυβερνητικό σχέδιο με επιχείρημα ...ακριβώς το νόμο 3518/06 και τη σημερινή κατάσταση στο ΤΣΜΕΔΕ, αυτή που έχει εξαγριώσει χιλιάδες εργαζόμενους μηχανικούς και φουντώνει τις κινητοποιήσεις τους. Όταν επιχειρεί να εμφανίσει το αποκαλυπτικά χαμηλό ποσοστό κρατικής συμμετοχής στο αποθεματικό του ΤΣΜΕΔΕ (μόλις 10%, το χαμηλότερο από όλα τα “μεγάλα” ταμεία) που αποδεικνύει περίτρανα τον ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ χαρακτήρα της λειτουργίας του ακόμα και ΠΡΙΝ την ψήφιση του 3518/06, ως ...απόδειξη της ...πρότυπης διαχείρισής του και, άρα, ως “επιχείρημα” για την αυτοτέλειά του.

Είναι φανερό ότι, τέτοιες γραμμές “αντίστασης” δίνουν μπόλικο “αέρα στα πανιά” της κυβέρνησης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ που στη Βουλή, άλλοτε με μισόλογα κι άλλοτε με ξεκάθαρες τοποθετήσεις, στην ουσία συντάχθηκε με το σχέδιο της κυβέρνησης (και πως να μην το κάνει άλλωστε, όταν ήταν το ίδιο με το νόμο Ρέππα που έθεσε το θέμα των ενοποιήσεων για πρώτη φορά...) και, σε ό,τι μας αφορά, ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ και **πλήρως αποκαλυπτικές** για το ρόλο που, για μια ακόμη φορά, παίζει η ηγεσία του ΤΕΕ: αποπροσανατολισμός και δήθεν αντιπαράθεση στα σημεία, για να περάσει στο απυρόβλητο η ουσία της αντιασφαλιστικής επιδρομής. “Δώστε σε μας την ευθύνη να κάνουμε τη «βρώμικη δουλειά», μέσω του νόμου”, λέει η ηγεσία του ΤΕΕ στην κυβέρνηση “και μην την κάνετε μόνοι σας”. Αυτό είναι το νόημα της δήθεν “αντίστασης” στο κυβερνητικό σχέδιο. Η ίδια, παλιά και δοκιμασμένη τακτική που ακολούθησε η ηγεσία του ΤΕΕ και στη Μπολόνια (“δώστε σε μας τις εξετάσεις πιστοποίησης” κλπ.) και σε χίλια δυο άλλα παραδείγματα. Κι έχει το θράσος, μετά, να ψαρεύει στα θολά νερά και να προσπαθεί να κρυφτεί, αναζητώντας δήθεν “ομοφωνίες” και “ενότητες” ως άλλοθι για τις τεράστιες, ιστορικές της ευθύνες. **Είναι αυτονόητο, ότι διάλεξε – σε ό,τι μας αφορά – και πάλι λάθος πόρτα να χτυπήσει**. Οι αγώνες που θα επακολουθήσουν, πιο μαζικοί, πιο αποφασιστικοί, θα τη βάλουν κι αυτή, όπως και τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς της καθοδηγητές, στη θέση τους...