

ΑΠΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ...

Αναφερθήκαμε ήδη στο προηγούμενο τεύχος του ΕΔ για τα αντιδημοκρατικά καμώματα του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Θυμίζουμε: στην τελευταία συνεδρίαση του οργάνου, σε ένα κρεσέντο αντιδημοκρατικής, αυταρχικής συμπεριφοράς, το Προεδρείο αυτό ακύρωσε εσθιαστικά απόφαση του Σώματος που μόλις είχε ληφθεί με συντριπτική πλειοψηφία. Η αφορμή δόθηκε με την απαράδεκτη πολιτικά και συνδικαλιστικά αίτηση 21 αντιπροσώπων της ΠΑΣΚ και της Συμπαρατάξης να ληφθεί η απόφαση για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2007 με μυστική(!) ψηφοφορία. Το Προεδρείο, σε μια επίδειξη σπάνιων ταχυδακτυλουργικών ικανοτήτων, μετέτρεψε την ολοκάθαρη απόφαση του Σώματος (66 κατά, 24 υπέρ και 23 “παρών”) σε ...υπερψηφίση της αίτησης! Φυσικά, οι αντιπρόσωποι της “Πανεπιστημονικής” δεν ήταν δυνατό να νομιμοποιήσουν την κωμωδία και αποχώρησαν, αφού κατήγγειλαν το Προεδρείο για την απαράδεκτη αυτή στάση του.

Θα περίμενε κανείς ως εκδήλωση στοιχειώδους ευαισθησίας απέναντι στο βαρύτατο ολίσθημα που διέπραξε, το Προεδρείο μόνο του να απευθυνθεί στο Σώμα ζητώντας να του ανανεώσει την εμπιστοσύνη του. Αντίθετα, όλες αυτές τις μέρες, το Προεδρείο αυτό σιωπά ένοχα. Κρύβεται πίσω από διατάξεις του κανονισμού και τυπικές ημερομηνίες – όπως κάνουν μέχρι τώρα, διόλου τυχαία και οι 96 αντιπρόσωποι-“φαντάσματα” οι οποίοι ψήφισαν τη “νέα διακυβέρνηση” στο ΤΕΕ – και αποφεύγει τις ευθύνες του. Όμως, ο βασιλιάς είναι πλέον γυμνός! Προειδοποιούμε τους συναδέλφους του Προεδρείου και όσους είναι μαζί τους σε αυτόν τον αυταρχικό κατήφορο, ότι είναι ήδη, πολιτικά ΕΚΠΤΩΤΟΙ στη συνείδηση των εργαζόμενων μηχανικών. Αν, παρά ταύτα, δε συναισθάνονται ούτε καν τώρα σε τι ολισθηρό δρόμο οδηγούν τις διαδικασίες στα όργανα του ΤΕΕ, ας γνωρίζουν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε – και θα κάνουμε – λίγους μήνες υπομονή, ώστε να πέσουν και τα όποια θλιβερά προσχήματα επικαλούνται ακόμη, για να αποφύγουν να δώσουν πολιτικό λόγο για τη στάση τους. Τα ψέμματα τελειώνουν και ο καθένας θα υποχρεωθεί να αναλάβει τις ευθύνες του...