

**Δραστική μείωση των εισφορών ΤΩΡΑ!
ΚΑΤΩ τα χέρια από τα σπίτια μας!**

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕ ΧΑΘΗΚΕ

ΕΜΕΙΣ

ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η επίθεση κυβέρνησης – άρχουσας τάξης στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα κλιμακώνεται. Ενώ ήδη το 50% σχεδόν των εργαζόμενων μηχανικών δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές και δεν καλύπτεται ούτε καν ιατροφαρμακευτικά, **η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει τις τεράστιες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν νομοθετηθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2011.** Μετά τη δραστική υποβάθμιση των παροχών υγείας με την υποχρεωτική ένταξη του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής που ήρθε να αποτελειώσει ότι άφησε όρθιο από τα αποθεματικά του ταμείου το «κούρεμα», **τώρα:**

μπαίνουν και πρακτικά σε εφαρμογή οι αυξήσεις των εισφορών που είχαν αποφασιστεί από το 2011 και η διαδικασία είσπραξής τους είχε «παγώσει»

προωθείται η μεταφορά στην εφορία των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 5.000 ευρώ προς το ΤΣΜΕΔΕ, μέσα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και η αναγκαστική τους είσπραξη ως δημόσια έσοδα, δηλαδή με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς της προσωπικής περιουσίας, ακόμα και προσωποκράτηση

με τις ρυθμίσεις του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου μειώθηκαν ακόμη περαιτέρω οι εργοδοτικές εισφορές για τους μισθωτούς, ενώ ετοιμάζονται και νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις

υποβαθμίζονται ακόμη περισσότερο οι παροχές στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσα από τις πρόσφατες ρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας

διαπραγματεύονται τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ με τα αποθεματικά μας στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής που θα ανέλθει σε 400 εκ. €

Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Τα τελευταία μέτρα αποτελούν κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας αντισφαλιστικών μέτρων τα οποία δεν ξεκίνησαν χτες. Η αντιλαϊκή επίθεση δεν προέκυψε την τελευταία τετραετία με το μνημόνιο, δεν την έφερε το υψηλό δημόσιο χρέος και η τρῶϊκα, οι ανίκανοι διαχειριστές και οι λαθεμένες συνταγές εντός και εκτός Ελλάδας. Ας θυμηθούμε τις **διαδοχικές αντισφαλιστικές μεταρρυθμίσεις** από τις αρχές της δεκαετίας του '90 που μείωσαν τις συντάξεις, αύξησαν εισφορές και όρια ηλικίας με αποκορύφωμα, στο χώρο μας, το νόμο 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που καθιέρωσε την **ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση**, δηλαδή τη **μεταφορά των ασφαλιστικών βαρών στις πλάτες των εργαζόμενων**, ως ένα ακόμα μέσο εξασφάλισης φθηνότερης εργατικής δύναμης, διασφάλισης της **ανταγωνιστικότητας των ομίλων, για τους οποίους μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές**.

Η ανταποδοτική λειτουργία των ταμείων απαιτεί ένα ταμείο «τακτοποιημένο», που οι εισφορές του κάθε ασφαλισμένου πρέπει να ισοσκελίζονται με τις «δαπάνες» για την ασφαλιστική κάλυψή του... Αυτή η **πολιτική, ενός ταμείου που πρέπει να «βγαίνει» για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, οδηγεί στις αναλογιστικές μελέτες, στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στη μείωση των παροχών και των συντάξεων και στη βεβαίωση των χρεών στην εφορία**.

Πώς απαντάμε;

Αντεπίθεση για τα δικαιώματά μας!

Η ηγεσία του ΤΕΕ και η «αγωνιστική ουρά» της, η αποκαλούμενη «Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών», προτάσσουν στόχους που δεν οδηγούν στην ανάκτηση των μεγάλων απωλειών μας τα τελευταία χρόνια, όπως τη μη έκδοση των ειδοποιητηρίων με τις τελευταίες αυξήσεις των εισφορών και τη μη αποστολή των στοιχείων από το ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ. Όμως, ακόμη και αν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι αυξημένες εισφορές θα συνεχίζουν να προστίθενται στις πλάτες μας, ενώ η βεβαίωση των χρεών στην εφορία με την απειλή των κατασχέσεων μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους.

Εύκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί: «Ας επιλέξουμε σήμερα τη λιγότερο κακή λύση... και βλέπουμε».

Η πραγματικότητα απέδειξε πως η πολιτική λογική του «μικρότερου κακού» όχι μόνο δεν οδηγεί σε μικρές νίκες, αλλά αντίθετα φέρνει για το κίνημα τη μια ήττα μετά την άλλη.

Αυτή τη λογική, του «μικρότερου κακού», προέταξε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ το 2003 και η ηγεσία Αλαβάνου-ΣΥΡΙΖΑ όταν δεχόταν την ανταποδοτική λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ, με το ν.3518/2006. Δύο χρόνια μετά, το 2008 με το νόμο για το ΕΤΑΑ που έφερε νέες αντιδραστικές αλλαγές, ξεχάστηκαν τα «αρνητικά του σημεία» και ο ν.3518/2006 πρακτικά αποθεώθηκε με το πρόσχημα ότι «διασφάλιζε τη ανεξαρτησία του ταμείου των μηχανικών». Η πορεία αυτή οδήγησε στο σημερινό τραγέλαφο της ηγεσίας του ΤΕΕ που για να συγκαλύψει τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές του ν.3518/2006, μας καλεί να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να μην προχωρήσει η πιστοποίηση οφειλών για την αποστολή τους στο ΚΕΑΟ, βρίσκοντας «βολικούς» **για να χρεώσει την ευθύνη τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ και τη Διευθύντρια Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ**, αθρώνοντας τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων.

Η ίδια αυτή λογική του «μικρότερου κακού», «των μικρών νικών», είναι η λογική της «Ανοιχτής Συνέλευσης», δυστυχώς και της ηγεσίας του ΣΜΤ που ουσιαστικά στοιχίζει το σωματείο πίσω από την ηγεσία του ΤΕΕ. Αναγόρευσαν σε «μητέρα των μαχών» τις εβδομαδιαίες «παραστάσεις» στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, προτάσσοντας, ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις τους, ως βασικό επίδικό απλά να μη χειροτερεύσει και άλλο η κατάσταση. Ουσιαστικά αποπροσανατόλισαν τους εργαζόμενους από τον πραγματικό αντίπαλο φωτογραφίζοντας ως βασικούς ενόχους κάποια πρόσωπα, το ΔΣ του ΕΤΑΑ και τον πρόεδρό του, ενώ άφηναν στο απυρόβλητο τους προέδρους ΤΕΕ & ΤΣΜΕΔΕ και ταυτόχρονα τους έχρηζαν ηγήτορες των «παραστάσεων» στο ΔΣ ΕΤΑΑ. Υπόσχονταν πως αυτές οι «παραστάσεις» φέρνουν «νίκες», εφόσον «νίκη» ονόμασαν τη μικρή αναβολή εφαρμογής των αυξήσεων. Τώρα, μετά την εφαρμογή των αυξήσεων, με το ΤΕΕ «μπροστά», καλούν και πάλι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο... της αναγόρευσης ως κύριων αντιπάλων: του Προέδρου του ΕΤΑΑ, της Διευθύντριας Εισφορών, ενώ πρόσφατα και «προεκλογικά» άθροισαν στους ενόχους τον Υπουργό Βρούτση.

Μετατρέπουν το κίνημα σε εκλογικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν ότι μπορούν ώστε να αποπροσανατολίσουν από τον πραγματικό αντίπαλο: τους επιχειρηματικούς ομίλους και την πολιτική θωράκισης της ανταγωνιστικότητας τους την οποία υπηρετούν η ΕΕ και συνολικά το πολιτικό τους προσωπικό. Επιχειρούν να κρύψουν πως αυτή η πολιτική δεν ανατρέπεται με «παραστάσεις» ενώπιον «υπαλλήλων» δι' αντιπροσώπου, ούτε με εναλλαγή στο τιμόνι της αστικής διαχείρισης, εάν «φύγει ο Σαμαράς» για να «έρθει ο Τσίπρας», στόχος τον οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν με το δικό τους τρόπο οι δυνάμεις που συγκροτούν την «Ανοιχτή Συνέλευση» από κοινού με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ.

Η πολιτική της Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία, όπως συνοψίζεται στο «σύμφωνο για το Ευρώ» και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», υπηρετεί αποκλειστικά αντιλαϊκούς στόχους για την κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά δικαιώματα τους οποίους έχουν ανάγκη οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Γι' αυτό **όποιος πολιτικός φορέας υποκλίνεται στα μονοπώλια, στην εξουσία και την κερδοφορία τους, στην Ε.Ε., ως κυβερνητικός διαχειριστής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα εφαρμόσει αντίστοιχη αντιλαϊκή πολιτική:** ο στόχος για «πρωτογενές πλεόνασμα» με επενδύσεις που αναμασά η κυβέρνηση, όπως και ο στόχος για «ισχυρή» διαπραγμάτευση με νέο «κούρεμα» και «υγιή» επιχειρηματικότητα που πλασάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στόχοι που οδηγούν σε νέα αντιλαϊκά μέτρα χωρίς ημερομηνία λήξης.

**ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ;
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΤΟΧΟ;**

Η οργάνωση του αγώνα μας δεν πρέπει να ανατεθεί στην ηγεσία του ΤΕΕ. Το **ΤΕΕ είναι σύμβουλος του πραγματικού αντίπαλου, του αστικού κράτους,** στην ηγεσία του κυριαρχούν οι εκπρόσωποι των μονοπωλιακών ομίλων, των μεγάλων εργοδοτών, της άρχουσας τάξης. Μέχρι σήμερα έχει προωθήσει ενεργά την αντιλαϊκή πολιτική σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένου του ασφαλιστικού. Ούτε μπορεί να προχωρήσει αποφασιστικά και με διάρκεια μέσα από θολά σχήματα όπως η «Ανοιχτή Συνέλευση», που φιλοδοξεί να αποτελέσει παράγοντα πίεσης ώστε το ΤΕΕ «να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους Μηχανικούς», ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί το στόχο της ταχύτερης ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση .

Για να διασφαλίσουμε **συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην πάλη μας, για να πετύχουμε ακόμα και άμεσες κατακτήσεις**, πρέπει να σηματοδύσουμε τον **πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης για την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων, την πολιτική της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση.**

Ο αγώνας ενάντια στην κλιμάκωση της επίθεσης μπορεί να έχει αποτελέσματα **μόνο αν δοθεί με μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία με όλα τα θύματα αυτής της πολιτικής. Η επίθεση στα δικαιώματά μας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους μηχανικούς.** Αφορά συνολικά την εργατική τάξη, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Για να διασφαλίσουμε **συνέχεια, διάρκεια, αντοχή στον αγώνα μας, σύνδεση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, στην οργάνωση της πάλης πρέπει να ηγηθούν τα οργανωμένα ταξικά σωματεία** που οργανώνουν μισθωτούς μηχανικούς και αυτοαπασχολούμενους.

Κλιμακώνουμε την πάλη μας απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο!

Μαζικά, οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία μας, δεν θα επιτρέψουμε κανέναν πλειστηριασμό για χρέη προς την εφορία ή προς τις τράπεζες. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με την πρωτοκαθεδρία των ταξικών σωματείων, σε συντονισμό με το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ, διεκδικούμε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, οργανώνουμε την πάλη μας **σηματοδύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική της άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, γενικότερα την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων για την ανταγωνιστικότητα των ομίλων.**

Με αφετηρία την άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, την ακύρωση της βεβαίωσης των ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία, την άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανεξάρτητα από τα χρέη προς τα ταμεία, ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι στο σύνολο της αντιασφαλιστικής επίθεσης παλεύοντας για:

- ♦ Άμεση, δραστική μείωση των εισφορών μας με ταυτόχρονη αύξηση εργοδοτικών και κρατικών στην κατεύθυνση της πλήρους απαλλαγής των εργαζόμενων. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας.
- ♦ Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων/υποαπασχολούμενων ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο, επίδομα ανεργίας για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας για όλους ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός – ΔΠΥ). Άμεση επαναφορά του επιδόματος ανεργίας και άλλων κλαδικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2011 ως βάση για μια γενναία αύξηση. Να θεωρούνται άνεργοι και οι αυτοαπασχολούμενοι μη/κοί που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό επίπεδο. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο για όλο το διάστημα της ανεργίας. Για τους αυτοαπασχολούμενους, να αποσυνδεθεί η ασφαλιστική ενημερότητα για την άσκηση του επαγγέλματος, όσον αφορά μικρά έργα και μελέτες, ιδιωτικά και δημόσια.
- ♦ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κατάργηση της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια. Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες. Άμεση αύξηση των συντάξεων στο ύψος που προσδιορίστηκε με τις δικαστικές αποφάσεις. Κάτω τα χέρια απ' τα αποθεματικά – έξω το ταμείο από Τράπεζα Αττικής-χρηματιστήριο-ομόλογα. Πλήρη κάλυψη απ' το κράτος όλων των απωλειών του αποθεματικού από συμμετοχή σε χρηματιστήριο – Τράπεζα Αττικής κ.λπ.
- ♦ Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών & Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών