

ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Την Πέμπτη 20-2-2014, τη «γνωστή ώρα» του μεσημεριού, η ηγεσία του ΤΕΕ με τους όψιμους(;) συνοδοιπόρους της, της «Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών», έδωσε άλλη μια παράσταση του κακοστημένου έργου «κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό» στο γνωστό θέατρο της αίθουσας των ΔΣ του ΕΤΑΑ. Συμπρωταγωνιστές, ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ (ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο επιτέλους, που θα'λεγε και κάποιος γνωστός...), η Γενική Διευθύντρια Εισφορών του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ορισμένοι άλλοι, λιγότερο γνωστοί, «αστέρες» του συμπαθητικού μας μικρόκοσμου. Το αντικείμενο του έργου, πασίγνωστο: να σταλούν για ένα ακόμα εξάμηνο τα ειδοποιητήρια στους συναδέλφους με τις «παλιές» εισφορές και όχι τις αυξημένες, όπως προβλέπει ο τελευταίος νόμος για το «μεσοπρόθεσμο» πρόγραμμα.

«Μα καλά, αυτό δεν το "κερδίσαμε" τον περασμένο Νοέμβρη;» θα ρωτήσει κανείς. Ε, τότε το κερδίσαμε, αλλά σήμερα ο «κακός λύκος» (συγγνώμη, ο μοχθηρός πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ) θέλει να πάρει τη ρεβάνς για την τότε «ήττα» του και ξαναφέρει το θέμα για συζήτηση. Αλλά δε θα του περάσει, γιατί οι «καλοί» στο τέλος θα νικήσουν κλπ. κλπ. Βαρετό το παραμύθι, ειδικά αν ο δράκος είναι για γέλια (και για κλάματα)...

Η αλήθεια, η ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ αλήθεια –όμως– είναι: ένας στους τρεις (και ίσως και παραπάνω) μηχανικούς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ επειδή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. Προσοχή: δεν έχει πληρώσει τις «ΠΑΛΙΕΣ» ΕΙΣΦΟΡΕΣ, όχι τις καινούργιες. Οι εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες συνάδελφοι που απειλούνται με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων από το ΚΕΑΟ, περιήλθαν σε αυτή την απελπιστική θέση εξαιτίας των «παλαιών» εισφορών και όχι αυτών των αυξημένων που –ελέω «αγώνα»– δεν απαιτήθηκαν ποτέ ως σήμερα. Κάθε μέρα που περνά, από το Νοέμβρη πέρυσι που «πετύχαμε μια πρώτη νίκη» (τύφλα να'χουν οι ήττες...) μέχρι σήμερα, φορτώνει στις πλάτες των συναδέλφων ένα ακόμα βάρος, σφίγγει τη θηλιά ένα χιλιοστό περισσότερο και η ασφυξία πλησιάζει ένα λεπτό πιο κοντά...

Προφανώς, κυβέρνηση και ηγεσία του ΤΕΕ το ξέρουν καλά το «ανέκδοτο του Χότζα». Παλιό το κόλπο, το να προσπαθείς να εμφανίσεις ως «βελτίωση» τη «μη χειροτέρευση». Μόνο που στην προκειμένη, εκτός από ανέκδοτο, είναι και ΧΟΝΤΡΟ ΨΕΜΑ! Κάθε μέρα που περνά, είναι ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ από την προηγούμενη, γιατί οι ήδη υφιστάμενες οφειλές υπάρχουν, οι προσαυξήσεις τρέχουν, η αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε πετάει ήδη από τώρα εκτός άσκησης επαγγέλματος κλπ. κλπ. Είναι, όμως, θλιβερό να βλέπει κανείς την κατάντια των όψιμων(;) «αγωνιστών» που και πάλι –αλλά πάντα «χωρίς αυταπάτες»... – έσπευσαν να χορηγήσουν πιστοποιητικά αγωνιστικότητας στην ηγεσία του ΤΕΕ, στους «εκπροσώπους» της στο ταμείο-τράπεζα "ΤΣΜΕΔΕ-Attica Bank Group" και να τους αναγορεύσουν σε ηγέτες του «κινήματος»: εκεί που μας χρωστούσανε...

Αλλά, μήπως τους αδικούμε; Μήπως άραγε κι αυτοί για τα «πάγια αιτήματα του κινήματος» δεν παλεύουν; Μήπως τις θέσεις για δραστική μείωση εισφορών, κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων κλπ. δεν τις υιοθετούν κι αυτοί; Και, τελοσπάντων, τι θέλουμε να γίνει; Τίποτε;

Σκοπός μας δεν είναι να επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, ακόμα κι ένα παιδί του σχολείου καταλαβαίνει ότι αν πραγματικά απαιτούμε να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, η κινητοποίηση δε μπορεί να γίνεται επί ένα χρόνο στα γραφεία του ΕΤΑΑ(!), ότι δε μπορεί να σταματά με μια απόφαση δήθεν «αναστολής εφαρμογής των αυξήσεων» που συνεχίζει να φορτώνει καθημερινά στις πλάτες των συναδέλφων τα βάρη της αντιλαϊκής πολιτικής και, βέβαια, ότι δε γίνεται να «αναθέτει» την εκπροσώπησή της σε μια ηγεσία που έχει αποδείξει (και στο κάτω-κάτω αυτός είναι και ο χαρακτήρας της) ότι είναι «με τον αντίπαλο».

Σκοπός μας δεν είναι να θυμίσουμε ότι, ακόμα και για να πετύχεις μια προσωρινή ανακούφιση από τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής, κάποιες κατακτήσεις ή το να φρενάρεις τον παραπέρα κατήφορο, αυτό δε

γίνεται αν δε σημαδεύεις τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική της ΕΕ, του ΣΕΒ, των μεγάλων ομίλων, της κυβέρνησης, των κομμάτων που προσκυνάνε τον ευρωμονόδρομο και την ηγεσία του ΤΕΕ που εφαρμόζει όλα τα παραπάνω.

Σκοπός μας δεν είναι να αναδείξουμε τις κραυγαλέες αντιφάσεις των «αγωνιστών της οδού Μάρνη»: πως γίνεται να είναι «σωστή» η διεκδίκηση από τον κ. Σελλιανάκη να παρανομήσει μη εφαρμόζοντας τον άθλιο, «μνημονιακό» κλπ. νόμο για τις αυξήσεις, αλλά να μην είναι σωστή η διεκδίκηση να στείλει π.χ. ειδοποιητήρια με μειωμένες εισφορές στα πριν του 1992 ή του Ν. 3518/06 επίπεδα; Μήπως από το τι είναι διατεθειμένη να στηρίξει η ηγεσία του ΤΕΕ και τι όχι;;;

Ο «ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ» ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ! Μαζί με το λαό, το ταξικό εργατικό κίνημα, τους αγρότες των μπλόκων θα «γκρεμίσει μνημόνια και αφεντικά», θα επιβάλει το δρόμο των δικών του αναγκών!