

Ειδοποιητήρια για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών:

Αναβολή της σφαγής μας ή

ανατροπή των σφαγέων μας;;;

Τα ειδοποιητήρια με τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και τα κατασχετήρια για χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ καταφθάνουν. Πώς θα αντιδράσουμε; Αντικειμενικά, μπροστά μας ξεδιπλώνονται δύο γραμμές.

Η μια υποστηρίζει πως ο στόχος μας πρέπει να είναι μια ακόμα αναβολή της νέας κλιμάκωσης της επίθεσης, μια προσπάθεια να μην αποσταλούν τα ειδοποιητήρια για μερικές εβδομάδες ακόμη. Μια γραμμή που τελικά, άσχετα από προθέσεις, εξαντλεί την αντίδραση μας σε συμβολικά μαζέματα στο ΕΤΑΑ, ενώ εκεί βρίσκονται διορισμένοι υπάλληλοι από τον υπουργό, σε άσφαιρες κινητοποιήσεις, που δεν σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο. Σε κινητοποιήσεις που γίνονται χωρίς γενικές συνελεύσεις και αποφάσεις Σωματείων για απεργιακή κάλυψη και στις οποίες ορισμένοι συνδικαλιστές με την αλληλεγγύη λίγων φοιτητών διαπραγματεύονται με την ηγεσία του ΕΤΑΑ τους όρους σφαγής των δικαιωμάτων μας. Σε κινητοποιήσεις όπου συμμετέχουν από κοινού θύτες και θύματα αυτής της πολιτικής, εργοδότες απ' τη μια και εργαζόμενοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι απ' άλλη, όλοι μαζί, λες και όλοι έχουν τα ίδια συμφέροντα. Σε κινητοποιήσεις όπου η ηγεσία του ΤΕΕ που πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, εκφράζοντας τάχα τα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών.

Ο δρόμος αυτός, στον οποίο μας καλεί η «Ανοιχτή Συνέλευση» είναι φανερό ότι δεν μπορεί ούτε καν να ανακτήσει τις τεράστιες απώλειες των τελευταίων ετών. Η συνειδητή επιλογή της αναγόρευσης της αναβολής της επιδείνωσης σε κύριο στόχο του αγώνα μας, οδηγεί τελικά στο να αποδεχόμαστε τη σημερινή κατάσταση ως θετική, να θεωρούμε επιτυχία τις σημερινές ασφαλιστικές εισφορές των 3500 ευρώ ανά έτος, που σήμερα το 50% των εργαζόμενων δεν έχει να πληρώσει. Η λογική αυτή, της συνεχούς αναβολής, είναι τελικά και ο καλύτερος τρόπος για να περάσει και ο νέος γύρος της αντιασφαλιστικής επίθεσης, όπως πέρασαν και όλες οι προηγούμενες.

Στον αντίποδα της λογικής αυτής, μονόδρομος για τους εργαζόμενους μηχανικούς είναι να ξεδιαλύνουμε τον πραγματικό αντίπαλο, να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είναι οι σφαγείς μας και να οργανώσουμε την πάλη για την ανατροπή τους! Αντίπαλος μας είναι η πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης και όλες οι αστικές κυβερνήσεις που τέτοια πολιτική θα εφαρμόζουν. Μ' αυτούς πρέπει να μετρηθούμε. Η πολιτική αυτή τσακίζει τους εργαζόμενους μηχανικούς, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους για να διασφαλίσει την κερδοφορία των ομίλων. Γι' αυτό και ο αγώνας των εργαζόμενων μηχανικών πρέπει να δοθεί με μπροστάρηδες του αγώνα τα ταξικά σωματεία που συστειρώνονται μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και απεργιακές κινητοποιήσεις που θα στοχεύουν όχι μόνο στην απόκρουση του νέου γύρου επίθεσης, αλλά στην άμεση ανάκτηση των απωλειών, στην κατάργηση των νόμων που τσακίζουν τα δικαιώματά μας, που θα σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο, την κυβέρνηση, την άρχουσα τάξη την ΕΕ.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς την Πέμπτη 27 Φλεβάρη στις 15.00 στα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνης 22) για να οργανώσουμε τη δράση μας

Απαιτούμε άμεσα Γενική Συνέλευση του Σωματίου Μισθωτών Τεχνικών

**Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και
Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών**