

Παρασκευή 17 Ιούλη 2015

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελίδα 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

## Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ

Ευγνωμονώντας τους ιμπεριαλιστές!

Πόσο γρήγορα, αλήθεια, αποδείχτηκαν φούμαρα οι μεγαλοστομίες της κυβέρνησης περί τάχα ανεξάρτητης, περήφανης και αξιοπρεπούς πολιτικής που ασκεί στις σχέσεις της στο εξωτερικό! Μετά το περιβόητο «ευχαριστούμε τις ΗΠΑ», που εκστομίζε στη Βουλή ο Κ. Σημίτης το Γενάρη του 1996, προχτές ήταν σειρά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκη, να δηλώσει ανερευθιάστα στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ: «Πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο Ομπάμα, διότι ενδεχομένως χωρίς τη δική του συμβολή και επιμονή ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και θέματα χρέους και αναπτυξιακό ορίζοντα, ίσως να μην πετυχαίναμε». Σχεδόν ταυτόχρονα, ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος ευχαριστούσε από το βήμα της Βουλής τον Γάλλο ομόλογό του, Μ. Σαπέν, για τη βοήθεια που παρείχε στην ελληνική κυβέρνηση να μείνει στην Ευρωζώνη.

Ευχαριστίες και δηλώσεις που ήρθαν μετά τις απανωτές τηλεφωνικές επικοινωνίες του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα, με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ακόμα και τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως και με τον Γάλλο Πρόεδρο. Ευχαριστίες και δηλώσεις που φανερώνουν ότι η «περήφανη διαπραγμάτευση» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι τμήμα ευρύτερων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για τα κέρδη των κάθε εθνικότητας μονοπωλίων, την ίδια ώρα που ομνοούν στη λαϊκή εξαθλίωση, όπως αποτυπώνεται στο, με τις ευλογίες των Γαλλίας και ΗΠΑ, νέο αντιλαϊκό «μνημόνιο Τσίπρα».

Την ίδια ώρα, ενώ στην Ελλάδα γινόταν ο κακός χαμός με όλη τη φιλολογία περί «Grexit», στα «ψιλά» πέρασε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Κοτζιάς, τηρούσε κατά γράμμα το πρόγραμμα επαφών του στο εξωτερικό. Μετέβη στο Ισραήλ, έκανε και τις περιοδείες του στα Δυτικά Βαλκάνια (όπως τυχαίως την ίδια περίοδο που εκεί ταξίδευε και η Β. Νούλαντ, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ). Έκανε την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ελληνα ΥΠΕΞ στην Πρίστινα, προχώρησε εκεί σε δηλώσεις που κανένας άλλος Έλληνας ΥΠΕΞ δεν είχε τολμήσει προηγούμενα, προαναγγέλλοντας κινήσεις που οδηγούν σε ντε φάκτο αναγνώριση του Κοσόβου, υλοποιώντας κατά γράμμα τους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ στην περιοχή, προκαλώντας τις αντιδράσεις της Σερβίας!

Η κυβέρνηση, λοιπόν, της «πρώτη φορά Αριστεράς» όχι μόνο φέρνει νέα μνημόνια, αλλά υλοποιεί κατά γράμμα - ως «συνέχεια του κράτους» - την επιδίωξη της ελληνικής αστικής τάξης για αναβάθμιση της θέσης της στην περιοχή, ενισχύοντας τις «δουλειές» της και «τρέχοντας» ιμπεριαλιστικά σχέδια των ευρωατλαντικών συμμάχων της.

Τα συμφέροντα του ελληνικού λαού δεν μπορεί να αναζητηθούν παρέα με τα ιμπεριαλιστικά γεράκια όποια εθνικότητα και αν έχουν. Δεν είναι «φίλοι» του λαού. Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και των ΗΠΑ στηρίζουν την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη για τα δικά τους συμφέροντα, στην αντιπαράθεσή τους με τη γερμανική κυβέρνηση στον ανταγωνισμό τους για την πορεία της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Όλοι αυτοί μαζί καλούν την ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει την προώθηση των αντιλαϊκών καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Απ' ό,τι μαθαίνουμε, ορισμένοι έβαλαν ενεργά το χεράκι τους στη σύνταξη του νέου αντιλαϊκού μνημονίου. Ετσι όπως άλλωστε κάνουν και στο εσωτερικό των χωρών τους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ «συμμαχεί» μαζί τους γιατί στις διαπραγματεύσεις δεν εκπροσωπεί τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα, αλλά τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, που ζητούν στήριξη για την ανάκαμψη των κερδών τους. Όλες αυτές οι επιδιώξεις, οι συμμαχίες και οι αντιθέσεις μεταφράζονται σε νέα δεινά για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας μας, ακόμα και με το ενδεχόμενο εμπλοκής σε νέες ιμπεριαλιστικές πολεμικές συγκρούσεις. Ο λαός ας αφήσει, λοιπόν, την κυβέρνηση να τους ευχαριστεί, ο ίδιος πρέπει να απορρίψει τις ξένες αντιλαϊκές σημαίες τους, να σηκώσει τις δικές του.