

# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

## Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Ε. – ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Απ'το Σελλιανάκη στον Κυριτσάκη! Αφού το κακόγουστο σήριαλ με τον (πρώην, πλέον) πρόεδρο του ΕΤΑΑ τελείωσε επιτέλους, φαίνεται ότι ένα άλλο είναι προ των πυλών για να (ξανα)ρχίσει. Ο επόμενος «κακός» για να'χουμε να ασχολούμαστε είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Κυριτσάκης, που «ξαναζεσταίνεται» με τις δραστηριότητες του οργάνου του οποίου προΐσταται το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διαφόρων ειδικοτήτων των μηχανικών, σε συνέχεια του νόμου 4254/14.

Για να είμαστε ακριβείς, το ξαναζεσταμένο σήριαλ έχει πιο προσεγμένο cast «κακών» αυτή τη φορά: στο παιχνίδι «παίζουν» ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ Θ. Παπαδόπουλος (πρόεδρος του ΠΣΔΜ-Η) που δεν ενημερώνει για τις θέσεις που υποστηρίζει στις διαβουλεύσεις, ο «συντεχνιακός» Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών (ενώ, για παράδειγμα, ο ΣΑΔΑΣ δεν είναι...) και, καλά να'μαστε, στην πορεία ποιος ξέρει ποιος ή ποιοι θα βρεθούν ακόμα. Αν προσθέσετε στο μείγμα και τις πρόσφατες φήμες (που προς το παρόν έμειναν τέτοιες, μιας και στο νομοσχέδιο για την Παιδεία που είναι προ των πυλών της Βουλής αυτές τις μέρες δεν υπάρχει τίποτε) για νομοθέτηση της διάταξης για την εξίσωση του διπλώματος του μηχανικού με master, το «μενού» είναι έτοιμο και τ'άχει όλα: τον «καλό» (κυβέρνηση που «επιτέλους ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα»), τους «κακούς» (Κυριτσάκηδες, που επιμένουν να εφαρμόζουν τα μνημόνια και δεν έχουν καταλάβει ακόμα τον Γιάν(ν)η που τους λέει ότι πέθαναν (για να ξαναγεννηθούν με άλλο όνομα) και τους «άσχημους» (Παπαδόπουλους, ΣΠΜΕ κλπ.) που βοηθάνε τους προηγούμενους στο τρισάθλιο έργο τους.

**Το μόνο που λείπει από τη νέα σαπουνόπερα είναι – ως συνήθως – τα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών.** Αλλά αυτά, ποιος νοιάστηκε για να τα εκφράσει από όλον αυτό τον πολύχρωμο συρφετό; Το μόνο που τους νοιάζει, πέρα από τους διαγκωνισμούς για τη μοιρασιά επιμέρους συμφερόντων (βλέπε διευθέτηση διακλαδικών δικαιωμάτων), είναι το πώς θα συσκοτιστεί η πραγματική αιτία των προβλημάτων, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος που πετά βίαια από το επάγγελμα χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, συνθλίβοντας παράλληλα τα δικαιώματα των υπόλοιπων και των μισθωτών συναδέλφων τους και – φυσικά – σε ποια κατεύθυνση πρέπει να αναζητηθεί η διέξοδος.

**Για όλα αυτά εμείς ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ έχουμε πολύ έγκαιρα τοποθετηθεί με τον πιο καθαρό τρόπο.** Πίσω από την εξίσωση των ΤΕΙ και των κολλεγίων με τα πολυτεχνεία, από τους δυο κύκλους

σπουδών, από τις εξετάσεις πιστοποίησης και την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος, από την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, τα σχέδια ΜΗΚΙΕ, τη νομοθεσία για τα έργα κλπ. βρίσκεται ο ίδιος αντίπαλος: η ΕΕ, τα μονοπώλια και η εξουσία τους. Η λεγόμενη πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς, είναι γραμμένη στο DNA της ΕΕ, δεκαετίες πριν την κρίση και τα μνημόνια, ήδη από την Συνθήκη του Μάαστριχτ (για να μην πάμε καν στις οδηγίες 89/48 και 92/51 που είναι ακόμα προγενέστερες). Σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή, στην πράξη κι όχι στα λόγια, απέναντι τόσο στις κυβερνητικές πολιτικές που εφάρμοσαν βήμα-βήμα αυτή την στρατηγική κατεύθυνση, που αποσκοπεί στη μείωση του κόστους εργασίας και στο άνοιγμα νέων πεδίων δράσης για τους ομίλους, όσο και στην κούφια, δήθεν «αντίσταση» σε αυτές, που κρυβόταν πίσω από το κακό για να μην έρθει το χειρότερο. Ποιος έχει ξεχάσει την αλήστου μνήμης «θεωρία» του «αριστερού προέδρου» του ΤΕΕ κ. Αλαβάνου (με όλο τον γαλαζοπράσινο συρφετό να τον χειροκροτεί) ότι τα κυβερνητικά νομοσχέδια «παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία»; Ποιος έχει ξεχάσει την επέκταση αυτής της «θεωρίας» από τον επόμενο πρόεδρο του ΤΕΕ και νυν υπουργό της «αριστερής» κυβέρνησης κ. Σπίρτζη, ότι στις οδηγίες της ΕΕ υπάρχουν θετικά στοιχεία και πρέπει να βασιστούμε σε αυτά για μπει μια τάξη (την οποία το ΤΕΕ περιέγραφε ως εξετάσεις πιστοποίησης, διαβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και εγγραφή όλων των τεχνικών στο ΤΕΕ κλπ.) στην αγορά; Στον αντίποδα, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων για τη ματαίωση των εξετάσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές (πρόβα τζενεράλε για το επερχόμενο νέο «μοντέλο» πιστοποίησης), αναδείξαμε την κοροϊδία της «παροχής» του master που οδηγεί στη νομιμοποίηση των δυο κύκλων, καλέσαμε με επιμονή σε κοινό αγώνα τους εργαζόμενους μηχανικούς και τεχνικούς σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και όπου αλλού για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Όλοι θυμούνται τα θλιβερά αποκαλυπτήρια της δήθεν «αντίστασης» του ΤΕΕ και των δορυφόρων του ενάντια, τάχα, στην κυβερνητική επίθεση. Όταν θέσαμε το ζήτημα της ανυπακοής-απειθαρχίας στις κοινοτικές οδηγίες, όταν ζητήσαμε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να απαιτήσει από την κυβέρνηση την κατάργηση της ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο (δηλ. της Οδηγίας 2005/36 και της 2006/123 γνωστής και ως Μπολκενστάιν), εισπράξαμε ένα μεγαλοπρεπέστατο ΟΧΙ. Για να αποδειχθεί περίτρανα ότι η ηγεσία του ΤΕΕ και ο πολύχρωμος (δεξιός κι «αριστερός») συρφετός που τη συναπαρτίζει για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι η εξυπηρέτηση αυτής της πολιτικής με παράλληλη διασφάλιση ότι ο ρόλος της συνδικαλιστικής τους γραφειοκρατίας θα αναβαθμιστεί ή, αν μη τι άλλο, δε θα μειωθεί: να γιατί «σκοτώνεται» το ΤΕΕ να πάρει το «δικαίωμα» να διοργανώνει αυτό τις εξετάσεις πιστοποίησης, να αποδίδει αυτό τα επαγγελματικά δικαιώματα, να γίνει αυτό ο «τροχονόμος» της απελευθέρωσης. Είναι ολοφάνερο ότι όλα αυτά όχι μόνο δεν αποτελούν «αντίσταση» στην πολιτική που συνθλίβει τα δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών, το αντίθετο, είναι απόδειξη πλήρους συνενοχής σε αυτήν.

Εν όψει του νέου γύρου στο χιλιοπαιγμένο σήριαλ «το ΤΕΕ ενάντια στην απελευθέρωση του επαγγέλματος» προειδοποιούμε: ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ! Ένας μόνο δρόμος υπάρχει για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, ο δρόμος της αντίστασης και της αντεπίθεσης ενάντια στην ΕΕ, τα μονοπώλια και την εξουσία τους. Στο πλαίσιο αυτό, **η κατάργηση των ΠΔ που ενσωματώνουν τις κοινοτικές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο και όλων των άλλων νόμων και διατάξεων που προωθούν την απελευθέρωση (στις αμοιβές, τον τρόπο άσκησης των έργων, την παιδεία κλπ.), είναι η**

**ελάχιστη προϋπόθεση για να κινηθούμε πραγματικά προς μια κατεύθυνση ριζικής αλλαγής της κατάστασης.** Με αφετηρία την πάλη για την κατάργηση των κοινοτικών οδηγιών, να ξεδιπλώσουμε, με πρωτοπόρα τη δράση των εργατικών σωματείων και των επιτροπών αγώνα αυτοαπασχολούμενων, στο πλευρό του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΕΒΕ, την πάλη μας για αιτήματα που απαντούν στις ανάγκες μας. Αιτήματα που φωτίζουν το δρόμο για τη μοναδική φιλολαϊκή διέξοδο: τον άλλο δρόμο ανάπτυξης της χώρας, το δρόμο της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων με το λαό στην εξουσία, έξω από τα δεσμά της ΕΕ, χωρίς το βραχνά του χρέους που είναι όλο άδικο και πρέπει να διαγραφεί.

## **Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που τσακίζει τα δικαιώματά μας! Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων!**

### **ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ:**

Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο. Με αφετηρία την επαναφορά των κλαδικών μισθών στα επίπεδα του 2009, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις ΣΣΕ. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ.

Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελματιών σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με ένα πτυχίο 5ετούς διάρκειας ανά ειδικότητα μηχανικού. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Κατάργηση του νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όχι στη τζάμπα εργασία της μαθητείας. Όχι στην υποχρηματοδότηση Υγείας-Παιδείας-Δήμων.

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών) που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση. Ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών για όλες τις φάσεις παραγωγής έργων, που θα κατοχυρώνει το δημόσιο έργο και τη λαϊκή κατοικία σαν κοινωνικά αγαθά και όχι σαν εμπορεύματα στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. Ενιαίοι κρατικοί φορείς στους παραπάνω τομείς, που θα αποτελούν λαϊκή περιουσία και θα υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων, στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας.