

Νεκρός εργάτης σε εργοτάξιο στον άξονα Πάτρα - Κόρινθος

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 33χρονο εργάτη σημειώθηκε το Σάββατο, στο εργοτάξιο κατασκευής σήραγγας της ΕΡΓΟΣΕ, στην περιοχή της Παναγοπούλας Πατρών. Ο Γιάννης Καυκιός δούλεε στο εργοτάξιο της κοινοπραξίας «Ακτωρ» και «J&P ΑΒΑΞ», όταν καταπλακώθηκε από γεωτρήπανο για τις ανάγκες πασσαλόμνηξης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Πρόκειται για τον δεύτερο εργαζόμενο που χάνει τη ζωή του στα έργα κατασκευής του άξονα Πάτρα - Κόρινθος μέσα σε λίγους μήνες, καθώς τον περασμένο Οκτώβρη είχε σημειωθεί «ατύχημα» με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματισμένο.

Στο εργοτάξιο βρέθηκε κλιμάκιο του **Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Πάτρας**, απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες και να διαπιστωθεί η τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Με ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι δούλευσαν το Σάββατο έχοντας στην πλάτη τους 15 μέρες συνεχούς εργασίας και επισημαίνει τις ευθύνες που βαραινούν κυβέρνηση και κατασκευαστικές εταιρείες για το εργασιακό καθεστώς που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων. *«Το ψαλίδι και η κορδέλα που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, για τα εγκαίνια των δρόμων είναι βουτηγμένα στο αίμα των εργατών. Κυβέρνηση, κατασκευαστικό κεφάλαιο και μηχανισμοί του αστικού κράτους είναι ένοχοι για τις δολοφονίες και το σακάτεμα (επαγγελματικές ασθένειες) των εργατών μέσα στα κάτεργα των σηράγγων στο νέο δρόμο Πατρών - Κόρινθου»*, αναφέρει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εργοδοσία άφησε τους εργαζόμενους να δουλεύουν στις σήραγγες, σαν να μην έγινε τίποτα, λίγο μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή του συναδέλφου τους. Τέρμα στην αθλιότητα αυτή έβαλε η αποφασιστική παρέμβαση του Συνδικάτου, το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων στο εργοτάξιο, επέβαλε τη διακοπή των εργασιών.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων καλεί τους εργαζόμενους *«να σηκώσουν ανάστημα, να συγκρουστούν με την εργοδοσία»*, μετατρέποντας την απεργία στις 17/5 σε αγώνα *«για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας στην εργασία και τη ζωή μας. Για να μη δίνουμε την ίδια μας τη ζωή για τα κέρδη της πλουτοκρατίας»*.

