

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

[Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος](#)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05/06/2017 15:06

Σε ανακοίνωσή του για την **Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος**, το **Γραφείο Τύπου** της **ΚΕ** του **ΚΚΕ**, αναφέρει:

«Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος είναι μια ευκαιρία για την αποκάλυψη της υποκρισίας των διεθνών ενώσεων του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών ομίλων και των κρατών τους, που συναγωνίζονται σε κορώνες προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το περιβάλλον βρίσκεται στο στόχαστρο των πολυεθνικών απ' τη μία ως δεξαμενή ανεξέλεγκτης άντλησης πρώτων υλών, απόρριψης των αποβλήτων τους και απ' την άλλη ως ένας ακόμη κερδοφόρος τομέας επενδύσεων.

Όλες οι διεθνείς διασκέψεις τους, με κορυφαία αυτήν του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή το Δεκέμβρη του 2015, ανάδειξαν και πάλι διαφωνίες, αντιθέσεις και συμβιβασμούς μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων, στον καθορισμό των στόχων, των μηχανισμών ελέγχου, στην κατανομή της χρηματοδότησης. Οι κάθε φορά "αποφάσεις" τους πάνε χέρι - χέρι με το θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, εκατομμυρίων παιδιών, τη δίψα, την πείνα, τις επιδημίες, τις φυσικές καταστροφές, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, τις μαζικές καταστροφές πληθυσμών και υποδομών από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Οι αντιθέσεις και οι συμβιβασμοί, που αποτυπώνονται στις διεθνείς συμφωνίες τους, αφορούν τους ανταγωνισμούς για τα κέρδη και τα μερίδια αγοράς ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη διαπάλη ανάμεσα στους μεγάλους ομίλους πετρελαίου και σ' αυτούς της λεγόμενης "πράσινης ενέργειας".

Αιτία για όλες αυτές τις πληγές είναι το καπιταλιστικό σύστημα που σαπίζει. Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, που τελικά ταυτίζεται με την εξασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και πίσω της βρίσκεται η εκμετάλλευση του πλούτου που παράγουν οι εργάτες, η λεηλασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της Γης. Ειδικότερα, οι ιμπεριαλιστικές πολεμικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους και ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία και την Κίνα, ευθύνονται για τεράστιες οικολογικές καταστροφές και το ξερίζωμα από τις πατρίδες τους εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, την καταστροφή μνημείων της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, του φυτικού και ζωικού πλούτου, των υποδομών.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως όλες οι προκάτοχοί της, κάνει ό,τι μπορεί για να συσκοτίσει το γεγονός, ότι η αιτία που οξύνει και τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Στηρίζει και υλοποιεί τη στρατηγική της άρχουσας τάξης και της ΕΕ για το περιβάλλον, για την ενέργεια, την "πράσινη ανάπτυξη", τους υδάτινους πόρους, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη βιοποικιλότητα, το χωροταξικό σχεδιασμό, τις χρήσεις γης, την κλιματική αλλαγή, τα δάση, τις μεταφορές, τις κατασκευές, την αγροτική παραγωγή. Εφαρμόζει τις πολιτικές, που οι αστικές κυβερνήσεις έχουν διαχρονικά συνδιαμορφώσει για να δώσουν νέα ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη, διέξοδο για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, σε όλους τους παραπάνω τομείς και όχι μόνο. Πολιτικές, που μετακυλίνουν τελικά στους εργαζόμενους τις

δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Προωθεί εν μέσω αντιθέσεων τις επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Οι ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες στοχεύουν στη διευκόλυνση των κερδοφόρων - για το κεφάλαιο - επενδύσεων, με την παράλληλη νομιμοποίηση καταπατήσεων, εκχερσώσεων, παράνομων οικισμών και αυθαιρέτων σε βάρος της κρατικής δασικής γης.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον. Η βάση της Σούδας στην Κρήτη αναβαθμίζεται ως ΝΑΤΟικό ορμητήριο ενάντια στους λαούς της περιοχής, καθώς εντείνονται και οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο.

Το ΚΚΕ αναδεικνύει ότι μόνο η κοινωνικοποίηση του πλούτου και των μέσων παραγωγής από την εργατική εξουσία, στο πλαίσιο μιας οικονομίας και κοινωνίας που δεν θα στηρίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά στην ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, μπορεί να εξασφαλίσει μια σταθερή, συμβατή, συνειδητή, προγραμματισμένη και ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση, στο περιβάλλον. Θα στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία όλων των φυσικών πόρων και των μέσων αξιοποίησής τους, στον κεντρικό σχεδιασμό, στην παραγωγή με κίνητρο την κοινωνική ευημερία.

Δεν ξεχνάμε ότι το δρόμο - και προς αυτή την κατεύθυνση - τον έχει ήδη ανοίξει η νίκη της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Αμέσως μετά την νίκη της ψηφίστηκε από το 2ο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ, με πρόταση του Λένιν, το "Διάταγμα για τη γη" (26 Οκτώβρη 1917). Ακολούθησαν τα διατάγματα "Για τα δάση" (27 Μάη 1918), "Για τις θεραπευτικές περιοχές κρατικής σημασίας" (20 Μάρτη 1919), "Για το υπέδαφος" (1η Μάη 1919), "Για την προστασία ιχθύων και θαλάσσιων ζώων" (24 Μάη 1921), "Για την προστασία των μνημείων της φύσης" (16 Σεπτέμβρη 1921). Δεν ξεχνάμε την καθοριστική συμβολή της ΕΣΣΔ και των σύμμαχων σοσιαλιστικών κρατών ενάντια στις στρατιωτικές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Οι αντίπαλοι του σοσιαλισμού, προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή των λαών από τα δικά τους εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και της φύσης, επανειλημμένα επικέντρωσαν τα πυρά τους σε κάποιες σημαντικές περιβαλλοντικές βλάβες, που οφείλονταν στην υποχώρηση των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Οι βλάβες, όμως, αυτές που προέκυψαν στη δύσκολη πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, καμία σχέση δεν είχαν, ούτε έχουν με τα συνειδητά εγκλήματα των ιμπεριαλιστών σε βάρος της ανθρωπότητας και της φύσης, που διαπράττονται σκόπιμα και μεθοδευμένα για τη μεγιστοποίηση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Και σε καμία περίπτωση δεν ανατρέπουν τη βασική διαπίστωση: Σοσιαλισμός και Προστασία του Πλανήτη είναι δύο έννοιες στενά δεμένες. Είτε το θέλουν είτε όχι, ο πρώτος είναι το μέλλον του δεύτερου.

Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να οργανώσουν την πάλη τους, να ανασυντάξουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, να διαμορφώσουν την κοινωνική συμμαχία, στο δρόμο της ρήξης και της ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου, που αποτελεί την αιτία χειροτέρευσης της ζωής τους, μαζί και της όξυνσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Για να ανοίξει αυτός, ο μοναδικός ελπιδοφόρος δρόμος, το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να παλέψουν για όλα όσα δικαιούνται, με συνεχή καθημερινό αγώνα για την προστασία των δασών, του υδροφόρου ορίζοντα, την αποτροπή και την αντιμετώπιση της ρύπανσης, αντιπαλεύοντας ολοκληρωμένα την αστική πολιτική στη διαχείριση του περιβάλλοντος, των απορριμμάτων, του νερού και γενικότερα του φυσικού πλούτου, στη διαχείριση ακτών, δασών και ελεύθερων χώρων, πολιτική που θυσιάζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στο βωμό του κέρδους».

Σύνδεσμοι

[1] <http://www.902.gr/eidisi/politiki/131218/anakoinosi-gia-tin-pagkosmia-imeraperivallontos>

[2] <http://www.902.gr/politiki>