



Αθήνα, 12/2/2018

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Π.Σ.Δ.Μ.-Η

Ο αγώνας για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα συνεχίζεται!

Η επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματά μας κλιμακώνεται. Ο αντιασφαλιστικός νόμος –λαϊμητόμος Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ που ήρθε σε συνέχεια των αντιασφαλιστικών νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων, κυριολεκτικά **τσακίζει τα δικαιώματα στην κοινωνική ασφάλιση**, έφερε δραματική συρρίκνωση των συντάξεων, ακόμα και των υφιστάμενων και νέα κλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών: Ληστεύει το 40% σχεδόν του εισοδήματος μετατρέποντας σε ανασφαλιστούς δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς και εξωθώντας πολλούς στο κλείσιμο των βιβλίων, δηλαδή στο «πέταγμα εκτός επαγγέλματος». Αν συνυπολογίσει κανείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία, η απώλεια του εισοδήματος ξεπερνά το 60%. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές ανά μήνα. Ακόμα και οι άνεργοι συνάδελφοι πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη! Τώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει νέες αυξήσεις εισφορών: από 1-1-2018 με τη νέα ρύθμιση αλλάζει τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτοντας στο καθαρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται από 20% μέχρι 38% (!!!)....

Η κυβερνητική πολιτική επιτρέπει στους εργοδότες να προχωρήσουν σε νέα επίθεση στους μισθούς με τα «χέρια λυμένα», καθώς με το ασφαλιστικό «Κατρούγκαλου» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ νομιμοποίησε οριστικά το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) ως μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας, ενώ πετάει το «μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή ότι «δεν είναι ελέφαντες».

Συγχρόνως, η κυβέρνηση συνεχίζει να προκαλεί. Ισχυρίζεται ότι δήθεν «ελαφραίνει τα βάρη» από τους άνεργους μηχανικούς που αδυνατούν να καλύψουν τις αβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το νέο «δώρο» στους εργοδότες είναι η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ως «κίνητρο» για μετατροπή του ΔΠΥ σε σταθερή εργασία. Οι διατάξεις του Ν.4488/2017, που ψηφίστηκε αρχές Σεπτέμβρη, για την αποσύνδεση «ασφάλισης-ιδιότητας», συνιστούν νέα προκλητική προσπάθεια εξαπάτησης για τις χιλιάδες των άνεργων – ανασφάλιστων συναδέλφων. Η κυβέρνηση δίνει τη «δυνατότητα» στον άνεργο, εφόσον «κλείσει βιβλία», να απαλλαχτεί από ασφαλιστικές εισφορές και να παραμένει

ανασφάλιστος χωρίς δικαίωμα σε Υγεία – Πρόνοια – Σύνταξη, διατηρώντας την «ιδιότητα» του μέλους του ΤΕΕ, προκειμένου στο απροσδιόριστο μέλλον να ασκήσει ξανά το επάγγελμα και δημιουργώντας άνεργους –υποαπασχολούμενους μηχανικούς, χωρίς φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, που θα εργάζονται «μαύρα» για λογαριασμό εταιρειών ή θα υποχρεώνονται να ανοιγοκλείνουν βιβλία στην εφορία για να εισπράξουν την αμοιβή τους.

Σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλεί τους μηχανικούς να πληρώσουν μέσα στο 2018 τις αναδρομικές αυξήσεις του 2011 και 2012 οδηγώντας σε απόλυτη ασφαλιστική αφαίμαξη των εργαζόμενων μηχανικών.

Την ίδια στιγμή, προετοιμάζει νέες μειώσεις συντάξεων απ' την αρχή του 2019, ενώ για να υποχρεωθούν όλοι να καταβάλλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές η κυβέρνηση ετοιμάζει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία με ορόσημο την 1η Μάη, την ώρα που το 80% των αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών χρωστάνε στο ταμείο και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι κατασχέσεις λόγω της μεταφοράς στο ΚΕΑΟ των χρεών λόγω ΤΣΜΕΔΕ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο ρόλος της στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου

Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τσακίζει μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς με όλους τους τρόπους προκειμένου να εξασφαλίσει την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο των κατασκευών και γενικότερα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι αποτέλεσμα μιας «κακής» συνταγής. Τα κυβερνητικά μέτρα είναι **απόλυτα στοχευμένα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτικών αφεντικών της κυβέρνησης, των μονοπωλιακών ομίλων, στη διαμόρφωση φθηνής εργατικής δύναμης και στο πέταγμα απ' το επάγγελμα μεγάλης μάζας των αυτοαπασχολούμενων.** Οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων δεκαετιών στην Ελλάδα και ο κομβικός 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που προώθησε αποφασιστικά την ανταποδοτικότητα, αποδεικνύουν πως τα μέτρα δεν είναι τυχαία, δεν είναι προσωρινά. Η ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση μεταφράζεται σε μειωμένες εργοδοτικές εισφορές και σε **μείωση της κρατικής συμμετοχής στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή σε περισσότερα κρατικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων.** Η τοποθέτηση των αποθεματικών στην Τράπεζα Αττικής και στο χρηματιστήριο ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση που μετέτρεψε το ταμείο σε τράπεζα που πρέπει να επενδύει το αποθεματικό του.

Τεράστιες ευθύνες για την κλιμάκωση της επίθεσης έχουν διαχρονικά διοικήσεις του ΤΕΕ, και όλες οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που **συμφώνησαν και συμφωνούν στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας στηρίζοντας τον 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που έφερε ορμητικά την ανταποδοτικότητα στο ταμείο και που οδήγησε σε δραστική αύξηση των εισφορών.** Όλοι μαζί στήριξαν και συμμετείχαν ενεργά στις συνεχείς τοποθετήσεις των αποθεματικών των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ στο χρηματιστήριο και στην Τράπεζα Αττικής, στην οποία έχουν «**πετάξει** 800 εκ. ευρώ.

Σήμερα ετοιμάζονται να «διεκδικήσουν» όχι την κατάργηση του αντιασφαλιστικού πλαισίου, αλλά το προνόμιο να εισπράττουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις υπέρογκες εισφορές για Επικουρική Ασφάλιση και Εφάπαξ με τη

δημιουργία νέου επαγγελματικού Ταμείου στη θέση του παλιού ΤΣΜΕΔΕ, με πλήρη ανταποδοτική και τραπεζική λειτουργία για τα νέα «επενδυτικά» σχέδια της γραφειοκρατίας του ΤΕΕ.

Οποιος ακόμα και σήμερα κάνει λόγο για «επισφαλείς» επενδύσεις που οδήγησαν στην κατασπατάληση των αποθεματικών, δείχνει το δένδρο για να κρύψει το δάσος. Το πρόβλημα είναι η επιχειρηματικότητα στην ασφάλιση, η λογική ενός ταμείου που πρέπει να εξασφαλίζει την χρηματοδότησή του, δηλαδή **η πολιτική της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση** που την αντιμετωπίζει ως ευθύνη του κάθε εργαζόμενου. Το πρόβλημα είναι ένα ταμείο που επενδύει τα αποθεματικά, κάνει αναλογιστικές μελέτες και εξετάζει τι συντάξεις θα δώσει βάσει των αποδόσεων των επενδύσεων.

Το **χτύπημα των αυτοαπασχολούμενων**, απόρροια της κρίσης, της ασφαλιστικής και φορολογικής επίθεσης που κατατρώει το 60-65% του εισοδήματος, αλλά και της προώθησης της «απελευθέρωσης» που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατεπειγόντως με πλήθος ρυθμίσεων και με την προώθηση των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, πετάει χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς εκτός επαγγέλματος. Επιτρέπει στους μονοπωλιακούς ομίλους να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, οδηγεί σε επιτάχυνση της συγκέντρωσης της παραγωγής και ταυτόχρονα παράγει φρέσκο εργατικό δυναμικό διαθέσιμο να εργαστεί με λιγότερα χρήματα. Η κυβέρνηση προσεχώς φέρνει νέο γύρο επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, ώστε να διαμορφωθούν οι περιβόητες ευνοϊκές συνθήκες για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν πρόκειται για καινοφανείς στόχους ή μέτρα, αλλά για την κεντρική επιδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ! Ο δικός μας δρόμος βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης!

Μπροστά στις νέες θυσίες των δικαιωμάτων μας που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων, δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης στο ασφαλιστικό για αποκλειστικά κρατική καθολική κοινωνική ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας, για την επαναφορά και την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς για την αναπλήρωση των απωλειών μας.

Δεν είμαστε μόνοι μας!

Η επίθεση, που θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αφορά το σύνολο των εργαζόμενων. Όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο καζάνι. Η ανταποδοτικότητα και η φορολογία, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η απελευθέρωση των απολύσεων που είναι η επόμενη στάση του αντιλαϊκού μονόδρομου της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε νέες δυνάμεις, πολλαπλασιάζουμε τις εστίες αντίστασης απέναντι στην πολιτική τους που μας τσακίζει.

Συγκρούομαστε με την αντιασφαλιστική πολιτική που κλιμακώνει η κυβέρνηση!

**Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
των ταξικών σωματείων και επιτροπών αγώνα μ' αυτόν τον
προσανατολισμό!**

**Όλοι στις 21 Φλεβάρη στη συγκέντρωση στην Ομόνοια στις
18.30 ενάντια στους πλειστηριασμούς!**

**Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας ενόψει της 1^{ης} Μάη
όπου η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ξεκινήσει πλειστηριασμούς
για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία!**

Παλεύουμε για:

- **Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, των μνημονίων, όλων των νόμων που τσακίζουν τις ΣΣΕ.**
- **Άμεση μείωση των εισφορών. Όχι στην ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΛΕ από την Attica Bank. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι») για όσο διαρκεί η ανεργία.**
- **Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Σύνταξη με βάση τις καταβεβλημένες εισφορές, για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη ηλικία, και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τμήμα ή το σύνολο των οφειλών τους. Οριστική διαγραφή όσων οφειλών απομείνουν.**
- **Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Ταμείο. Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο, άμεσα προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο. Να σταματήσουν οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων. Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζόμενων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς. Διαγραφή τόκων και προσανξήσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Κούρεμα των κεφαλαίου κατά 30% για τους εν ενεργεία αυτοαπασχολούμενους και κατά 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.**
- **Όχι στη φορολογησία. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ, προσανξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φόρος 45% στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Επαναφορά του αφορολόγητου για τους αυτοαπασχολούμενους.**
- **Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ! Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ' τον εργοδότη. Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, παροχές. Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Επαναφορά των κλαδικών ΣΣΕ. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας με πραγματικές αυξήσεις.**
- **Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών Ε.Ξ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να πληρώσει το κεφάλαιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ.**
- **Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ), αντίστοιχα δικαιώματα για τις αυτοαπασχολούμενες. Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπτυρους. Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες.**