

Αποχαιρετισμός στο σ. Γιώργο Τσομώκο



Ακόμα δε μπορούμε να πιστέψουμε Γιώργο αυτό που συνέβει. Ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε, όλοι εμείς οι σύντροφοί σου και οι φίλοι σου.

Όλοι εμείς που γνωρίσαμε το Γιώργο που ξεχώριζε για την ευγένειά του, τις γνώσεις του, τη στράτευσή του στην κοινωνική απελευθέρωση, την ήρεμη δύναμή του. Όλοι εμείς που είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε όλα αυτά τα χρόνια, απ' το Βαρβάκειο και το Πολυτεχνείο, απ' τη Σπουδάζουσα της ΚΝΕ στη δεκαετία του '80, μέχρι σήμερα.

Θυμόμαστε τα δύσκολα χρόνια, τις κρίσιμες στιγμές του '89-'91 όταν έδινες μαζί μας τη μάχη αποφασιστικά, για να μείνει το Κόμμα όρθιο και δυνατό, για να μη χάσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά, να μην ξεστρατίσει απ' την ιστορική του αποστολή.

Θυμόμαστε στη συνέχεια την αγωνία σου και τη συμβολή σου στο Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, στην προσπάθεια να μελετήσουμε έγκαιρα τη νέα εποχή της ψηφιακής οικονομίας και τις νέες σύνθετες απαιτήσεις για τον

αγώνα μας στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν όλα αυτά δεν ήταν ακόμα τόσο φανερά όσο είναι σήμερα.

Θυμόμαστε να δίνουμε μαζί τη μάχη για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, για να ακουστεί η φωνή μας στο χώρο των μηχανικών, στους αγώνες για το ασφαλιστικό, στις εκλογικές μάχες, στο ΤΕΕ. Τη συμβολή σου για να οργανωθούν και να γνωρίσουν το μαρξισμό νέοι σύντροφοι στον τομέα των Κατασκευών.

Αλλά και τα τελευταία χρόνια όταν πέρασες στην Τομεακή Οργάνωση Τηλεπικοινωνιών, οι νεώτεροι σύντροφοι δε θα ξεχάσουν την κομματικότητα και το ήθος σου, τη συμμετοχή σου στο ΣΕΤΗΠ.

Θυμόμαστε πόσο περήφανος ήσουν όταν η κόρη σου η Βασιλικούλα έγινε μέλος της ΚΝΕ και τις τελευταίες μέρες όταν πέρασε στο τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Σύντροφε Γιώργο,

Ποτέ δε σου άρεσαν τα πολλά και τα μεγάλα λόγια. Ήσουν ένας άνθρωπος με μεγάλες ικανότητες και γνώσεις, που θα μπορούσες να περάσεις μια πολύ πιο άνετη ατομική ζωή, αν περνούσες στην άλλη πλευρά, αν υπηρετούσες το σύστημα που τόσο μισούσες. Έβαλες όμως από πολύ νέος μπροστά το “εμείς” κι όχι το “εγώ”. Γι' αυτό πρέπει να είναι πάνω απ' όλους περήφανη η μητέρα σου, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Βάδισες σταθερά μαζί μας για να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Γι' αυτό κι εμείς αγαπημένε μας Γιώργο δεν σε αποχαιρετούμε σήμερα. Γιατί ξέρουμε ότι η μνήμη σου θα μας συνοδεύει στους νέους αγώνες, για τη μεγάλη μας υπόθεση, τη νίκη του σοσιαλισμού. Μαζί μας θα είναι και η αγαπημένη σου σύζυγος η Ρένια και η κόρη σου η Βασιλική, που είχε την τύχη να γνωρίσει ένα θαυμάσιο πατέρα, και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει άξια στον ίδιο δρόμο.

Δεν σου λέμε λοιπόν αντίο, πολυαγαπημένε μας Γιώργο...

Συνεχίζουμε!

17/9/2021