



Συναδέλφισσα – Συνάδελφε που εργάζεσαι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα Αυτοαπασχολούμενη και αυτοαπασχολούμενε, Άνεργη και Άνεργε

Οι τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές μας φέρνουν χρέη, μας στερούν την ασφαλιστική κάλυψη, μας πετούν έξω απ' το επαγγελμα. Η αφαίρεση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η φοροληστία οδήγησαν σε μείωση κατά σχεδόν 50% του βιοτικού μας επιπέδου στην 5ετία. Οι άνεργοι δεν έχουν το στοιχειώδες δικαίωμα σε υγεία – πρόνοια – επίδομα ανεργίας.

Η ευρωενωσιακή πολιτική της «απελευθέρωσης» των επαγγελμάτων, των πιστοποιήσεων και η διαχρονική στήριξη των κυβερνήσεων, συγκεντρώνει τις δουλειές στα χέρια των ομίλων. Το Κτηματολόγιο δεν έφερε ευημερία για τους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς Αγρονόμους-Τοπογράφους, έφερε κέρδη για τις Ανώνυμες Εταιρείες που αρχικά μοίρασαν την πίτα. Η καπιταλιστική κρίση, ο μεταξύ τους ανταγωνισμός οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, σε μια χούφτα μεγάλες κτηματολογικές εταιρείες που αποτελούν τους μοναδικούς κερδισμένους. Η εργαζόμενη πλειοψηφία φυτοζωούμε ως αυτοαπασχολούμενοι ή δουλεύουμε για έναν άθλιο μισθό με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και δήμερη εργασία. Αυτό που ζούμε δεν είναι «σύντομος εφιάλης» που θα περάσει μαζί με την κρίση, είναι η πραγματικότητα της εργασίας στον 21ο αιώνα, στον «ελεύθερο κόσμο» της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου που μας προσφέρει άφθονες «ευκαιρίες»: φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, μετανάστευση και πόλεμο.

Στο στόχαστρο κυβέρνησης – άρχουσας τάξης ότι έχει απομείνει απ' τα λαϊκά δικαιώματα

Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι απλά δεν προχωρά σε μέτρα ανακούφισης όπως υποσχόταν προεκλογικά με το «παράλληλο πρόγραμμα», αντίθετα, προχωρά επιθετικά σε νέα, ακόμα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, ολοκληρώνοντας ότι άφησαν όρθιο οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μετά το «Μνημόνιο Τσίπρα» και το πολυνομοσχέδιο που επανέφερε τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων μηχανικών έρχεται νέος γύρος κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης με βασικό άξονα την οριστική κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Σήμερα που τις αναγκαίες για το κεφάλαιο «βαθείς μεταρρυθμίσεις» προωθεί η δεύτερη αριστερή κυβέρνηση, αποκαλύπτεται ποιος τελικά είναι ο πραγματικός αντίπαλός μας, ποιος έχει ανάγκη τις «μεταρρυθμίσεις» και «γράφει τα Μνημόνια». Πίσω από κάθε αστική κυβέρνηση κρύβονται αυτοί που αποφασίζουν τι, σε ποια ποσότητα, που και από ποιον θα παραχθεί, γιατί κρατούν στα χέρια τους τα «κλειδιά» της οικονομίας, αυτοί που κερδίζουν απ' το μόχθο μας και επιβάλλουν την πολιτική που μας τσακίζει. Δεν κατεβαίνουν οι ίδιοι στις εκλογές ούτε στα δημοψηφίσματα, όμως έχουν στην υπηρεσία τους το αστικό κράτος, τον πολύχρωμο αστικό πολιτικό «θίασο» και τις εκάστοτε κυβερνήσεις αστικής διαχείρισης. Είναι η άρχουσα τάξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι διεθνείς σύμμαχοί τους η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, που στηρίζουν την εξουσία και την κερδοφορία τους.

Οι «μεταρρυθμίσεις» έχουν κερδισμένους και χαμένους. Το μεγάλο κεφάλαιο είναι ο μεγάλος κερδισμένος απ' την κλιμάκωση της επίθεσης στις εργασιακές σχέσεις, στους μισθούς μας, στο ασφαλιστικό με την ανταποδοτική λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης, στη φορολογία και στην άσκηση του επαγγέλματος. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται διαχρονικά, σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής, από αστικές κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης, με ή χωρίς μνημόνιο, τρόικα, κουαρτέτο, ανεξάρτητα από το εθνικό νόμισμα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέλαβε, στην πραγματικότητα, να «κάνει τη βρώμικη δουλειά», να ολοκληρώσει την επίθεση που ξεκίνησαν οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, ήδη πριν την κρίση και τα Μνημόνια, αλλά δυσκολεύονταν να ολοκληρώσουν.

Η στάση των άλλων δυνάμεων στο Σύλλογο

Ο πολύχρωμος «θίασος» της απερχόμενης διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ, οι παρατάξεις πρώην ΠΑΣΚ(νυν διασπασμένη σε ΔΗΣΥ του επίσημου ΠΑΣΟΚ και «Αυτόνομους» του Υπουργού ΣΥΡΙΖΑ Σπίρτζη), ΔΚΜ-ΔΑΠ (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), ΔΗ.ΚΙ. & Αλληλεγγύη, συνδικαλιστικοί εκφραστές των κομμάτων που συγκρότησαν τις προηγούμενες αλλά και τη σημερινή αστική κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ) ομόφωνα αποφάσιζαν σε όλα τα θέματα. Προώθησαν, με φραστικές δήθεν «αντιρρήσεις», την κυβερνητική πολιτική Ε.Ε. – μονοπωλίων. Στηρίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών Κτηματολογίου (γνωστοί ιδιοκτήτες εταιρειών με τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων «στολίζουν» τα ψηφοδέλτιά τους). Καλλιέργησαν τη μοιρολατρία και συντησιακές αυταπάτες ότι ενώ ισοπεδώνονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι τοπογράφοι τάχα θα σωθούν, καθώς το Κτηματολόγιο θα αποτελέσει τη «Γη της Επαγγελίας». Εμπόδισαν την οργάνωση κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό, την κάλυψη των ανέργων, ενάντια στην καταλήστευση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ μέσω της Τράπεζας Αττικής, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η πλειοψηφία του ΔΣ έβαλε στην άκρη τα ζωτικά μας προβλήματα, αντίθετα «αφοσιώθηκε» στην τροποποίηση

του Καταστατικού του Συλλόγου. **Επιδιώκουν να προσαρμόσουν τον ΠΣΔΑΤΜ στο νέο τοπίο που διαμορφώνει η απελευθέρωση του επαγγέλματος και η αλλαγή δομής του ΤΕΕ με τη μετατροπή του σε Φορέα Πιστοποίησης, να δημιουργήσουν ένα «μικρό ΤΕΕ» των Τοπογράφων.** Στόχος η μετατροπή του συλλόγου σε φορέα παροχής επ'αμοιβή σεμιναρίων κατάρτισης του «Διαπιστευμένου ΑΤΜ» ευθυγραμμισμένοι με την πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, μονοπωλίων για την ανταγωνιστικότητα. Ήδη υλοποίησαν πρόγραμμα κατάρτισης για νέους άνεργους ΑΤΜ με τον ΑΣΤΙΕΤ. Το σχέδιο Καταστατικού ορίζει νέα δομή με ανώτατο όργανο την Αντιπροσωπεία, καταργώντας και τυπικά τις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου που οι ίδιοι έχουν χρόνια, συνειδητά, υποβαθμίσει. **Επιδιώκουν να κατοχυρώσουν και καταστατικά την πλήρη υποταγή του Συλλόγου στην προώθηση της κυρίαρχης πολιτικής, την επιχειρηματική του δραστηριότητα, απομακρύνοντάς τον οριστικά από τα μέλη του. Τα σχέδιά τους αυτά πρέπει να ακυρωθούν στην πράξη. Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ με την παρέμβασή της στις Γ.Σ. έχει συμβάλει σε αυτό.** Η στάση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνουν με τον τίτλο «Ενότητα» ενσωματώνοντας τις παρατάξεις, του απερχόμενου ΔΣ, Αλληλεγγύη και ΔΗ.ΚΙ., είναι ταγμένη στον πραγματικό τους ρόλο που είναι η συνδικαλιστική στήριξη της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής. Άλλωστε, στο χώρο των μηχανικών, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δοκιμασμένος πολλαπλά. Η προώθηση του αντιασφαλιστικού νόμου 3518/2006 έγινε με την ενεργή στήριξη της προεδρίας ΣΥΡΙΖΑ (Αλαβάνος) στο ΤΕΕ.

Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ που μασκάρει την πολιτική του, ευθύνη έχουν και όσοι, άσχετα από τις προθέσεις τους, **συνέβαλαν στην απάτη της «αριστερής κυβέρνησης», όπως οι δυνάμεις της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ που πρόσκεινται πολιτικά στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στη Λαϊκή Ενότητα.** Η πείρα απ' τις κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών είναι χαρακτηριστική. Οι κινητοποιήσεις αυτές με ευθύνη των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του τότε ΣΥΡΙΖΑ και υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, προσανατολίστηκαν ενάντια στον πρόεδρο του ΕΤΑΑ -«κακό Σελιανάκη» με αίτημα τη μη εφαρμογή των τελευταίων αυξήσεων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τόσο τις προηγούμενες **αβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές που έφερε ο Ν.3518/2006, όσο και την πραγματική αιτία για την επιβολή των αυξήσεων, την πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα στην Ασφάλιση.** Άσχετα από προθέσεις, καλλιέργησαν την αντίληψη πως αρκεί μια αλλαγή στη «βάρδια» της κυβέρνησης για να αλλάξουν οι πολιτικές. **Δημιούργησαν εύφορο έδαφος να περπατήσει το σύνθημα της «ανατροπής της κυβέρνησης» ως κεντρικό πολιτικό καθήκον** που, στα πλαίσια του αστικού διπολισμού, συνέβαλε στη λαϊκή στήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο μετά τις εκλογές του Γενάρη, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στήριξης της κυβερνητικής διαπραγμάτευσης. **Σήμερα, οι ίδιες δυνάμεις, ως απατημένες σύζυγοι κάνουν σφοδρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους εξαπάτησε.** Οι «μεταγραφές» στο θολό χώρο μεταξύ ΑΝΤΑΡΣΥΑ –Λαϊκής Ενότητας υπηρετούν την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πόλου-αναχώματος που θα διεκδικεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα του «παλιού-καλού-αντιμνημονιακού» ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτό «προδόθηκε» απ' τον «μνημονιακό» ΣΥΡΙΖΑ.

Η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς!

Δεν πρόκειται να μας σώσει κανείς, πρέπει να σωθούμε μόνοι μας. Μοναδικός δρόμος για να σταματήσουμε την επίθεση, να ανακτήσουμε τα χαμένα δικαιώματα, είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, σηματοδύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομίλους. Η **μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση είναι οι δυνάμεις του ταξικού πόλου,** στο σύλλογο και στο ΤΕΕ, οι δυνάμεις που εκφράζει το ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ που έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δίνουν συνεχείς μάχες μέσα και κυρίως έξω απ' τα ΔΣ. Έχουμε κοινό αντίπαλο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γι' αυτό και ο αγώνας μας, για να έχει αποτελέσματα, πρέπει να δοθεί μέσα και απ' τα ταξικά σωματεία που συσπειρώνουν εργαζόμενους μηχανικούς σε κάθε κλάδο, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το ΣΕΤΗΠ στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, το κλαδικό σωματείο ενέργειας (ΣΕΕΝ), την επιτροπή αγώνα αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, σε συντονισμό με τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ.

Είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε μάχη για να **αλλάξουμε παντού, σε κάθε μετερίζι, το συσχετισμό δύναμης,** να συγκεντρώσουμε νέες δυνάμεις στα ταξικά σωματεία, να ενισχύσουμε τις εστίες αντίστασης σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Η αλλαγή συσχετισμού στο Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ, η ολόπλευρη στήριξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στις εκλογές της 20ης Δεκεμβρη, θα μας επιτρέψει να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις.

Με εφελτήριο τη μηδενική ανοχή στη νέα συμφωνία, την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, συγκεντρώνουμε **δυνάμεις για την αποφασιστική σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομίλους και την ΕΕ, την εξουσία τους.**

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ ΤΗΝ 20η ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σαμουήλ	ΚΙΛΚΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Αθανασίου	ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ	ΒΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου	ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του Κων/νου	ΑΤΤΙΚΗ
ΓΚΟΜΟΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αλεξάνδρου	ΑΤΤΙΚΗ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου	ΣΠΑΡΤΗ
ΔΡΟΥΔΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βαίου	ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θεολόγου	ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστοτέλη	ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ηλία	ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου	ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ του Δημητρίου	ΡΟΔΟΠΗ
ΚΟΤΤΑ-ΓΑΒΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυριδώνος	ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δαμιανού	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΡΕΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου	ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΗ του Βασιλείου	ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ	ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ του Σταύρου	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Εμμανουήλ	ΧΑΝΙΑ
ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ του Απόστολου	ΑΤΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου	ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα	ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ του Νικολάου	ΡΟΔΟΣ
ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη	ΣΕΡΡΕΣ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη	ΑΤΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ) του Ανδρέα	ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου	ΠΑΤΡΑ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Σωτηρίου	ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωτηρίου	ΑΤΤΙΚΗ
ΤΣΕΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδοσίου	ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Χρήστου	ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ευάγγελου	ΚΟΖΑΝΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου	ΠΡΕΒΕΖΑ
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου	ΑΤΤΙΚΗ
ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΑΣΤΕΡΩ του Χαράλαμπου	ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Ε.Ε. ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Βασιλείου	ΒΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ του Βασιλείου	ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων με αποδέσμευση από ΕΕ-ΝΑΤΟ και μονομερή διαγραφή του χρέους

Με τους αγώνες μας ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

- Άμεση δραστική μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, του 3518/2006 & όλων των αντιστασιαστικών νόμων.
- Πλήρη κάλυψη από το κράτος των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων. Αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τραπεζα Αττικής.
- Δωρεάν, αποκλειστικά κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη –Διαγραφή χρεών –Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους μισθωτούς με «μπλοκάκι») και τους αυτοαπασχολούμενους) ανεξάρτητα από χρέη στο Ταμείο!
- Αφορολόγητο ατομικό 20.000 ευρώ, φόρο 45% σε μεγάλο κεφάλαιο, οφσόρ, πολυεθνικές.
- Επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων στο επίπεδο τουλάχιστον του 2009.
- *Ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών (έργων - μελετών-κτηματολογίου) για όλες τις φάσεις παραγωγής έργων, που θα κατοχυρώνει το δημόσιο έργο και τη λαϊκή κατοικία σαν κοινωνικά αγαθά και όχι σαν εμπορεύματα, στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας με σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα*