

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Ούτε βήμα πίσω στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου!

Η «ΔΙΚΑΙΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΥΣ

Η επίθεση της άρχουσας τάξης στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα δεν έχει όρια. Όποια πτυχή της ζωής μας κι αν κοιτάξουμε, θα δούμε σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που κλιμακώνονται και καταργούν δικαιώματα κατακτημένα με θυσίες και αίμα, με αγώνες πολλών δεκαετιών. Δεκαετίες τώρα έχουμε δοκιμάσει «στην πλάτη μας» κάθε τύπο κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – τεχνοκρατών όπως του Παπαδήμου – τρικομματικές & «αριστερές - αντιμνημονιακές» όπως του ΣΥΡΙΖΑ).

Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι το προσεχές καλοκαίρι φτάνουμε στο «τέλος των μνημονίων της επιτροπείας», οι υποσχέσεις για «δίκαιη ανάπτυξη» και ελάφρυνση των βαρών αποτελούν την προκλητική ειρωνεία του «επαγγελματία εκτελεστή» στα θύματά του, για όλους εμάς που είτε ως εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι βρισκόμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της επίθεσης κεφαλαίου – κυβέρνησης – ΕΕ.

Ο μεταμνημονιακός «παράδεισος» απαιτεί όχι απλά την παγίωση όλων των αντεργατικών μέτρων που προηγήθηκαν, αλλά και την παραπέρα κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης, το διαρκές χτύπημα των λαϊκών δικαιωμάτων στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων και διατήρησης θετικών ρυθμών στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Το «καρότο» της «δίκαιης ανάπτυξης» πάει πακέτο με το «μαστίγιο», την εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία, την ένταση της κρατικής καταστολής: χτύπημα απεργιακών κινητοποιήσεων, διώξεις αγωνιζόμενων, αυτεπάγγελτες διώξεις και ΜΑΤ για όποιους αντιστέκονται στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Είναι πρόσφατη η ψήφιση των δεκάδων αντιλαϊκών προαπαιτούμενων της «3ης αξιολόγησης»: Εκτός από το χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, νομοθέτησαν την επέκταση των πλειστηριασμών, την ταχεία προώθηση των επόμενων ιδιωτικοποιήσεων κ.ά., ενώ ήδη η κυβέρνηση προωθεί τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Η «δίκαιη» ανάπτυξη της κυβέρνησης και των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο περιλαμβάνει:

- ➔ Αμοιβή με τον κατώτατο μισθό, τον κρατικά νομοθετημένο, των 586 ευρώ μικτά, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ για το «μπλοκάκι», δουλειά χωρίς ωράριο και απλήρωτη δουλειά τα Σαββατοκύριακα. Υποχρεωτικές μεταθέσεις σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας χωρίς αποζημίωση.
- ➔ Απολύσεις και τρομοκρατία για όποιον αντιστέκεται στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Διαρκείς περικοπές μισθών και επιδομάτων, πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή τους, άρνηση πληρωμής αποζημιώσεων για τα μπλοκάκια. Δίωξη της μητρότητας για τις γυναίκες εργαζόμενες με ΔΠΥ.
- ➔ Το «νόμο - λαιμητόμο» Κατρούγκαλου που «νομιμοποίησε» οριστικά τη μορφή ευέλικτης εξαρτημένης εργασίας με το Μπλοκάκι και στη συνέχεια έκανε νέο «δώρο» στους εργοδότες την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ως «κίνητρο» για μετατροπή του Δελτίου σε σταθερή εργασία. Ληστεύει το 38% του εισοδήματός μας, μετατρέπει σε ανασφάλιστους δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς και εξωθεί στην έξοδο από το επάγγελμα.
- ➔ Νέα ληστεία των μισθών για τους μισθωτούς με μπλοκάκι, που έφερε το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, καθώς οι εργοδότες, όπου δέχτηκαν την υπαγωγή μας στο Άρθρο 39, μετακύλησαν στο μισθό μας την εργοδοτική εισφορά του 21% για το ΔΠΥ.
- ➔ Τον εκβιασμό των κατασκευαστικών ομίλων για υπογραφή νέων συμβάσεων ετήσιας διάρκειας για να λύσουν τα χέρια τους σε σχέση με τις απολύσεις. Απόπειρα του μεγαλύτερου ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για εκβιαστική εφαρμογή συμβάσεων «αγγλικού δικαίου» με απαράδεκτους όρους.
- ➔ Την αλλαγή στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το 2018, προσθέτοντας στο καθαρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, αυξάνει εκ νέου τις εισφορές μέχρι 38%... για όσους είναι άνεργοι ή δεν έχουν υπαχθεί στο Άρθρο 39. Για φέτος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολοκληρώνει το «ρεσάλτο» καλώντας μας να πληρώσουμε αναδρομικές αυξήσεις για το 2011 και 2012.
- ➔ Την αποσύνδεση «ασφάλισης-ιδιότητας» που δίνει τη «δυνατότητα» στον άνεργο, εφόσον «κλείσει βιβλία», να απαλλαχτεί από νέες ασφαλιστικές εισφορές και να παραμένει ανασφάλιστος χωρίς δικαίωμα σε Υγεία – Πρόνοια – Σύνταξη, όντας μέλος του ΤΕΕ, διατηρώντας ακέραια τα χρέη προς πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ και την απειλή κατάσχεσης. Ο άνεργος – υποαπασχολούμενος, χωρίς φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται «μαύρα» για λογαριασμό εταιρειών ή θα υποχρεώνεται να ανοιγοκλείνει βιβλία στην εφορία για να εισπράξει την αμοιβή του. Δεν μας φτάνουν 3 ζωές(!) για να πάρουμε σύνταξη πάνω από την κατώτατη - επίδομα φτώχειας που σήμερα ανέρχεται σε 380 ευρώ.
- ➔ Τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία με ορόσημο την 1η Μάη, την ώρα που το 80% των αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών χρωστάνε στο ταμείο και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
- ➔ Την προώθηση της πολιτικής ΕΕ - άρχουσας τάξης για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του μηχανικού μέσω της αλλαγής θεσμικού πλαισίου που προωθεί το ΤΕΕ σε αραστή συνεργασία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για την πιστοποίηση δραστηριοτήτων και την πλήρη αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος, μετατρέπει το δίπλωμα σε εισιτήριο για ένα ατέλειωτο «γαϊτανάκι» σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων δοκιμασιών, όπως η «τεκμηριωμένη» από τους εργοδότες εμπειρία και η μέχρι τότε παραμονή στη βαθμίδα «δόκιμου μηχανικού». Λίγο «εκλεκτοί» ως στελέχη εταιρειών θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι μετατρέπονται σε φτηνή, ευέλικτη επιστημονική εργατική δύναμη. Οι μεγάλες εταιρείες θα διαθέτουν το σύνολο των πιστοποιήσεων ενώ η μεγάλη μάζα των μηχανικών θα εργάζονται ως φτηνοί και ανειδίκευτοι με μισθούς εξαθλίωσης.

ΣΗΜΑΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ!

Τα συνεχή αντιλαϊκά μέτρα δεν αποτελούν λαθεμένες επιλογές της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, ούτε «λάθος συνταγές» με τις οποίες επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το «αναπτυξιακό πρόβλημα». **Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις δεν αφορούν μόνο τους μισθωτούς τεχνικούς, ούτε μόνο την Ελλάδα της κρίσης. Εφαρμόζονται σ' όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν ακόμα ξεσπάσει η διεθνής κρίση του 2008.** Για να βρούμε ποιος επιβάλλει αυτά τα μέτρα αρκεί να αναρωτηθούμε: «ποιος κερδίζει;» Και η απάντηση είναι μονοσήμαντη.

Η **θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου απαιτεί φτηνή εργατική δύναμη**, διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τσάκισμα των αυτοαπασχολούμενων. Οι δικές μας θυσίες, οι μισθοί φτώχειας, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, **δηλαδή η ένταση της εκμετάλλευσης**, μεταφράζονται σε κέρδη των ομίλων. Τα έσοδα από τη φοροληστεία, την εισφοροληστεία του ΕΦΚΑ, τις κατασχόμενες λαϊκών κατοικιών και την περικοπή κοινωνικών δικαιωμάτων και κρατικών δαπανών κατευθύνονται ως **κρατική χρηματοδότηση στους ομίλους, ως τοκοχρεωλύσια στους δανειστές.** Οι κρατικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται αποτελούν «χρυσοφόρα» πεδία επένδυσης για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους, ενώ η επιτάχυνση - ολοκλήρωση των μέτρων «απελευθέρωσης» της αγοράς **ανοίγει το δρόμο στους ομίλους για απόσπαση νέων μεριδίων αγοράς** με τον βίαιο εκτοπισμό και προλεταριοποίηση των αυτοαπασχολούμενων.

Κάθε αντεργατικό μέτρο και οι «μεταρρυθμίσεις» στο σύνολό τους, δεν είναι αυθαίρετη «μνημονιακή υποχρέωση» κάποιων ιδεολογικών τεχνοκρατών ή «νεοφιλελεύθερων» διαχειριστών. Αποτελούν ταξική πολιτική του κεφαλαίου για την έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους. Ανεξάρτητα από τη φάση της καπιταλιστικής οικονομίας, με Ευρώ ή εθνικό νόμισμα, εντός ή εκτός Ε.Ε., με όποιο μίγμα αστικής διαχείρισης, πάγιος στόχος του κεφαλαίου είναι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης. Γι' αυτό άλλωστε τα μέτρα που προωθούνται βρίσκονται σε όλες τις προτάσεις του ΣΕΒ, του ΣΤΕΑΤ (κατασκευαστικοί όμιλοι), της ΕΕΕ (εφοπλιστές), του ΣΤΕΤ (μεγαλοξενοδόχοι), της ΕΕΤ (τραπεζίτες). Οι όμιλοι ζητούν μέτρα και οι αστικές κυβερνήσεις παραδίδουν, με το ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί σήμερα το σημαιοφόρο της αστικής πολιτικής που τσακίζει τα δικαιώματά μας.

Τα δικά τους κέρδη και η δική τους ανάπτυξη πατάει πάνω στις δικές μας θυσίες. Οι συσσωρευμένες δικές μας απώλειες μεταφράζονται σε εκτόξευση της κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, μεταφράζονται στην προσδοκία της ανάπτυξης και τις θετικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας για προσέλκυση επενδύσεων. Ακόμα και εάν αποκατασταθούν υψηλοί ρυθμοί καπιταλιστικής ανάπτυξης, εάν υπάρξουν σταθερά πλεονάσματα και διευθετηθεί η «βιώσιμη» αποπληρωμή του χρέους, η ίδια πολιτική θα συνεχίσει να εφαρμόζεται από κάθε αστική κυβέρνηση, με διαφορετικό νέο «αφήγημα»: ο περιορισμός των απαιτήσεων, η παγίωση των τεράστιων απωλειών και οι νέες θυσίες για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης, για τη μη επαναφορά στις «παθογένειες που έφεραν την κρίση και αύξησαν το χρέος», για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση των εξαγωγών, τα «αιματοβαμμένα» πλεονάσματα, θα συνοδεύονται από κάποια «ψίχουλα» επιδομάτων για την ακραία φτώχεια. Η αλυσίδα της αντιλαϊκής επίθεσης συμπληρώνεται με το μεγάλο παζάρι μονοπωλίων και των ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου και της μεταφοράς του, των σφαιρών επιρροής στην περιοχή μας. **Το κουβάρι των άλυτων βαθιών αντιθέσεων ενεργοποιεί διαδικασίες αμφισβήτησης και επαναχάραξης των συνόρων, που φέρνουν την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την απειλή πολεμικής ανάφλεξης στο Αιγαίο και έχουν μόνιμα θύματα τους λαούς που υποφέρουν.** Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς, για την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο, όπως επιδιώκει το κεφάλαιο, μόνο κινδύνους προμηνύει για το λαό. Αυτό επιβεβαιώνουν οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, η ένταση των τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων. Η ανάδειξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο σημαιοφόρου των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ στα επιθετικά τους σχέδια στην περιοχή, όχι μόνο δεν αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και τη λαϊκή ευημερία, αλλά αντίθετα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο ο λαός να πληρώσει ακριβά την επιδίωξη της άρχουσας τάξης να διασφαλίσει τα κέρδη και την εξουσία της.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Συνένοχοι και συναυτουργοί στο έγκλημα κυβερνήσεων - κεφαλαίου βρίσκονται οι άνθρωποι του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού και των μνημονίων της εργασιακής ειρήνης. Είναι ταγμένοι να στηρίξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως στήριξαν τις προηγούμενες, να εξασφαλίσουν «σιγή νεκροταφείου», για να περάσει και τα επόμενα προαπαιτούμενα ολοκληρώνοντας το ρόλο που ανέλαβε από τα πολιτικά της αφεντικά: **να φέρει σε πέρας τη «βρώμικη» δουλειά που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.** Είναι ταγμένοι να υπογράψουν νέες απώλειες δικαιωμάτων και να επιτίθενται σε όποιον τολμά να θίγει τα συμφέροντα των εργοδοτών, να μπαίνει εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. **Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ έχουν από καιρό «αλωθεί» απ' τον αντίπαλο.** Υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου (ΣΕΒ -εφοπλιστών -τραπεζιτών). Ακόμα και όταν εξαγγέλλουν κινητοποιήσεις «ντουφεκίες στον αέρα», την ίδια στιγμή υπογράφουν εργασιακή ειρήνη και μνημόνια με τα αφεντικά. **Δεν προκήρυξαν ούτε καν απεργία ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της τρίτης αξιολόγησης, την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, τον περασμένο Γενάρη.** Δε συζητούν καν την ανάγκη οργάνωσης απεργιακού αγώνα για υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ με επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 Ευρώ. Αντίθετα προσέρχονται να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις με νέες απώλειες δικαιωμάτων. Τελευταίο κραυγαλέο παράδειγμα αυτό του κλάδου του Τουρισμού, όπου στο όνομα της καπιταλιστικής ανάκαμψης προτείνουν στον κλάδο - «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας- συμβάσεις με μειώσεις μισθών και εβδομαδιαία εργασία χωρίς ρεπό, δουλειά μέχρι τελικής εξόντωσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο βωμό της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος.

Για πρώτη φορά στο Σωματείο μας κατέρχεται, αυτόνομα κι όχι «καμουφλαρισμένα», η επίσημη παράταξη του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίστηκαν στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΜΤ με τη νεοσύστατη παράταξη ΣΥΝάρτηση.

Με την αναπαραγωγή των κυβερνητικών επιχειρημάτων για τη «σκληρή» διαπραγμάτευση της κυβέρνησης και το περιθώριο βελτιώσεων μετά το καλοκαίρι, επιδιώκουν να δημιουργήσουν όρους αποδοχής της κυβερνητικής πολιτικής, αναμονής και συνδιαλλαγής για ευνοϊκές «ρυθμίσεις». Καλούν το κίνημα να προσανατολιστεί στην «πίεση» προς τις κρατικές αρχές με διαρκή απεύθυνση προς τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας για «εφαρμογή» της εργατικής νομοθεσίας προκειμένου να περιορίσει το κράτος την εργοδοτική αυθαιρεσία, **προσπαθώντας να συσκοτίσει τις συνεχείς αντιδραστικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία που προωθεί σήμερα με «περισσό ζήλο» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας όλες τις προηγούμενες για να διασφαλίσει τα κέρδη του κεφαλαίου.**

Αλλάζουμε πορεία!

Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο!

Οργανώνουμε την αντεπίθεση!

Έχουμε συσσωρεύσει αρκετή πείρα για να απαντήσουμε ολοκληρωμένα στο ερώτημα: **Τι Σωματείο, τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα για να απαντήσουμε στην επίθεση του κεφαλαίου με συνέχεια διάρκεια και νικηφόρα προοπτική.**

Χρειαζόμαστε σωματείο που θα συμπορεύεται με τις ταξικές δυνάμεις που σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κεφάλαιο και το κράτος του, την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ που τους στηρίζουν.

Η πλειοψηφία της Διοίκησης του Σωματείου μας και αυτή τη διετία συγκροτήθηκε από τις δυνάμεις της Αριστερής Πρωτοβουλίας (Ανταρσία & ΛαΕ) και της παράταξης Ριστάρτ (ΛαΕ). Παρά το γεγονός ότι την απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ. κατείχε η Αριστερή Πρωτοβουλία, την ευθύνη μοιράζονταν από κοινού με τη Ριστάρτ για τον προσανατολισμό της παρέμβασης, για την ιεράρχηση των στόχων – μετώπων, για το σχεδιασμό της δράσης και το συντονισμό του Σωματείου με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα. Μαζί εμφανίστηκαν σε κάθε ψηφοφορία για την απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και στο ΔΣ του Σωματείου η Ριστάρτ στήριξε κάθε κεντρική πρόταση της Αριστερής Πρωτοβουλίας.

Η γραμμή τους που καθοδήγησε το ΣΜΤ αλλά κατατέθηκε και ευρύτερα στο εργατικό κίνημα είναι η γραμμή που **συσκότιζε τον πραγματικό αντίπαλο στο όνομα της συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων «ενάντια στη μνημονιακή πολιτική» και το «σφαγείο του ευρώ», γραμμή που οδήγησε το κίνημα από ήττα σε ήττα.** Η στάση των δυνάμεων της Ανταρσία και της ΛΑΕ είναι συνένοχη για τον αφοπλισμό του κινήματος, τη μετατροπή του σε στυλοβάτη των σχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ, απ' τις πλατείες των «αγανακτισμένων» και τις κινητοποιήσεις στήριξης της κυβερνητικής διαπραγματεύσεως, μέχρι σήμερα.

Η γραμμή δημιουργίας «**τρίτου πόλου**» ανάμεσα στον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό και τη συσπείρωση των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, αντικειμενικά υπονομεύει την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου. Κατέληξε σε προσπάθεια καθυστέρησης των Γενικών Συνελεύσεων στο Σωματείο μας, προκειμένου να ελεγχθεί με οργανωτικούς όρους απ' την πλειοψηφία του ΔΣ ο προσανατολισμός της δράσης του Σωματείου. Υπονόμευσε στην πράξη τον αποτελεσματικό συντονισμό κατά κλάδο για να δοθεί η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων, στο όνομα του «συντονισμού» ελάχιστων σωματείων από διάσπαρτους κλάδους με ενοποιητικό στοιχείο την αποδοχή της γραμμής της Ανταρσία. Υπονόμευσε στην πράξη την κοινή μάχη για Συλλογική Σύμβαση που θα εφαρμόζεται στον κλάδο των Κατασκευών και των Τεχνικών - Επιστημονικών Υπηρεσιών μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων. Δεν αντιλαμβάνεται καν τη σημασία της μάχης στα μεγάλα εργοτάξια για την επιτυχία της πάλης για το σύνολο του κλάδου.

Η αδιέξοδη αναζήτηση νέων «επαναστατικών υποκειμένων» σε αντιπαράθεση με την οργάνωση της εργατικής τάξης κατά κλάδο και συνολικά, ο κάλπικος διαχωρισμός της νεολαίας, των «μπλοκάκηδων», των μακροχρόνια άνεργων απ' το σύνολο της εργατικής τάξης, αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο στην οργάνωση της αντεπίθεσης.

Όλα όσα προαναφέραμε εξηγούν γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση ανάμεσα στη ριζοσπαστική λογοκοπία στις Γενικές Συνελεύσεις απ' τα σχήματα του οπορτουνιστικού ρεύματος στο σωματείο, σε σχέση με την αδυναμία τους να οργανώσουν σταθερούς πυρήνες αντίστασης και αντεπίθεσης στους εργασιακούς χώρους. Γιατί υποκλίνονται στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης και αναπαράγουν με διάφορες μορφές την προσαρμογή των απαιτήσεων στο «μικρότερο κακό». Περιορίζει την ανάγκη οργάνωσης της πάλης αποκλειστικά απέναντι σε αιχμές της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και απαξιώνει την πολιτικοποίηση του κινήματος, την πάλη ενάντια στην κρατική πολιτική στήριξης του κεφαλαίου που επιταχύνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάγκη αλλαγής πορείας του Σωματείου

Η πείρα και τα αποτελέσματα της πάλης του ΣΜΤ, δείχνουν πως το σωματείο πρέπει να κινηθεί αλλιώς. Η πετυχημένη οργάνωση της πάλης μας απαιτεί να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας, να σημαδέψουμε τον πραγματικό αντίπαλο, να συμπορευθούμε ουσιαστικά με εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν και μπορούν να συγκροτηθούν με τα μονοπώλια, το κράτος τους, την κυβέρνησή τους, με τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, με το ΠΑΜΕ.

Όλοι μπορούμε να αναλογιστούμε ποια θα ήταν η κατάσταση σήμερα αν δεν υπήρχε η αγωνιστική δράση και στάση του ΠΑΜΕ, ο πρωτοπόρος ρόλος του στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, μπροστά:

- Στη μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Στην πρόταση κοινής ταξικής δράσης στο παραπάνω πλαίσιο με την οποία συσπειρώθηκαν 530 Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα.
- Στη μάχη ενάντια στην κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, όπου οι ταξικές δυνάμεις ενημέρωσαν, έγκαιρα προετοίμασαν και οργάνωσαν μαχητικές κινητοποιήσεις. Το ΠΑΜΕ ήταν αυτό που προκήρυξε απεργία με κάλεσμά του σε Ομοσπονδίες και Συνδικάτα ενάντια στην κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα που στήριξαν την κατάργηση των απεργιών, στον εργοδοτικό συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
- Στη μάχη να μη συμβιβαστεί η εργατική τάξη με τις απώλειες μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων, να μην προσαρμοστεί στα «ψίχουλα» της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά να παλέψει για ανάκτηση των απωλειών με πλαίσιο που να βάζει στο προσκήνιο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.
- Στην ανάγκη να γίνει συνείδηση ότι μόνο η σύγκρουση και η ταξική αντεπίθεση μπορεί να εμποδίσει νέες απώλειες δικαιωμάτων, να φέρει την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, να αποκρουστεί η ιδεολογική τρομοκρατία περί «αντοχών» της οικονομίας και ανάγκης διατήρησης της «ανταγωνιστικότητας» ώστε να έρθουν οι επενδύσεις και να ωφεληθούν εργοδότες και εργαζόμενοι.

Η αλλαγή συσχετισμού στο ΣΜΤ υπέρ των δυνάμεων του ΠΑΜΕ μπορεί να σηματοδοτήσει την αλλαγή πορείας

- ➔ Να δουλέψουμε **σχεδιασμένα για τη μαζικοποίηση** μέσα από τις πρωτοπόρες μάχες σε κάθε χώρο δουλειάς. Να κατακτήσουμε τη **σταθερή παρέμβαση, με προτεραιότητα τη μαζικοποίηση των επιτροπών αγώνα** των μελών μας στα μεγάλα εργοτάξια και στα γραφεία των μονοπωλιακών ομίλων.
- ➔ Να οικοδομήσουμε ένα κίνημα στον κλάδο που θα κινείται σε **γραμμή ρήξης και σύγκρουσης με τους ομίλους, τα κέρδη τους, το κράτος τους**, για την οριστική ήττα της λογικής «διαπραγμάτευσης» για λύσεις που μπορούν τελικά να «βολέψουν» εργοδότες και εργαζόμενους.
- ➔ Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την **υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας**, με ουσιαστική ενότητα και συμπόρευση με τις ταξικές δυνάμεις στον κλάδο, με το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία Οικοδόμων.
- ➔ Να αποκρούσουμε την επίθεση του **κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού** και εσωτερικά στο Σωματείο, όπου πλέον παρεμβαίνει διακριτά μέσω της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ.
- ➔ Να κατοχυρώσουμε τη **λειτουργία του Σωματείου μας στη βάση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων** που θα γίνουν ακόμα πιο συχνές, πιο ουσιαστικές και πλούσιες στο περιεχόμενο, πραγματικό εργασθίρι αγώνα και προετοιμασίας των μαχών με την εργοδοσία και τις αντεργατικές κρατικές ρυθμίσεις, τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ.
- ➔ Να **σχεδιάσουμε την κοινή δράση με τις δυνάμεις των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών –τεχνικών για την κοινωνική συμμαχία στον κλάδο** ενάντια στην κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, στην πολιτική της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, ενάντια στους κατασκευαστικούς ομίλους και τις Μελετητικές εταιρείες, τις εταιρείες παροχής Τεχνικών –Επιστημονικών Υπηρεσιών.

Ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας διεκδικώντας:

- ➔ Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών – φορομνηστικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, των μνημονίων, όλων των νόμων που τσακίζουν τις ΣΣΕ. Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν την λειτουργία των σωματείων, που εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζόμενων, τις εργατικές διεκδικήσεις. Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ. Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ' τον εργοδότη. Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, παροχές. Επαναφορά των κλαδικών ΣΣΕ. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας με πραγματικές αυξήσεις. Συντονιζόμαστε με την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας για την πάλη για υπογραφή ΣΣΕ στα εργοτάξια.
- ➔ Άμεση μείωση των εισφορών. Όχι στην ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» και τους αυτοαπασχολούμενους) για όσο διαρκεί η ανεργία. Πλήρης κρατική κάλυψη των υποχρεώσεων των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών απ' τους φορείς που τους απασχολούν. Σύμβαση μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο. Προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο. Απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων. Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Όχι στη φοροληστεία. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φόρος 45% στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.
- ➔ Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να πληρώσει το κεφάλαιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ. Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κηφίσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ), αντίστοιχα δικαιώματα για τις αυτοαπασχολούμενες. Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους. Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες.
- ➔ Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Καμία μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης στρατηγικών τομέων της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, μεταφορές). Πάλη ενάντια σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων/ιδιωτικών έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου.
- ➔ ΣΤΟΠ στα Πυρηνικά Σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Άμεση απεμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις, έξω από τα σύνορα. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών.

ΕΣΑΚ

**Μισθωτών
Τεχνικών**

Email: esak.misthwtwn.texnikwn@dpk.gr

Τηλ.: 6946799833, 6977806266